

1 Mayıs 2019

Prof. Dr. Sinan Adıyaman

TTB Merkez Konseyi Başkanı

Yılın her günü 24 saat sağlık hizmeti için alınteri döken, emeğin bayramında, şu anda bile ülkenin binlerce kurumunda sağlık nöbetinde olan ve olmayan bütün sağlık emekçileri, bütün hekimler adına hepimizi saygı, sevgi ve mücadelenin coşkusuyla selamlıyorum.

Türk Tabipleri Birliğinin yıllardan süzülerek gelen “Örgütlü emek, sağlıklı toplum” şiarıyla 1 Mayıs uluslararası birlik – mücadele ve dayanışma günümüz, 1 Mayıs işçi bayramımız kutlu olsun!

Sağlıklı toplumun ön koşulu örgütlü toplum olmaktır. Örgütlenemeyen, haklarını örgütlü ve kararlı biçimlerde savunamayan, emeğini bir güç haline getiremeyen toplumların sağlığından söz etmek mümkün değildir. Her hakkımızda olduğu gibi sağlık hakkını talep ederken de müşteri olmadığımızın, sağlık hakkına, eşit, nitelikli ve ücretsiz olarak ulaşabilme hakkına sahip olduğumuzu bilmemiz gerekiyor.

Sağlığın, reçete alabildiğimiz sağlık kurumlarına gitmek anlamına gelmediğini; hastalanmamızı engelleyecek, bizleri bedenlen ve ruhen koruyacak koşullara herkesin sahip olması gerektiğini söylemeye devam edeceğiz.

Yeterli ve gerekli besinlere ulaşmamızı engelleyen, ısınma ve barınmada insani koşulları sağlamayan, ücretlerimizle asgari yaşam koşulları arasında uçurumlara yol açan, ülkenin kaynaklarını ve ürettiğimiz değerleri yandaşlara, rantiyelere aktaran sermaye iktidarlarına karşı, 1 Mayısların birlik mücadele ve dayanışmasını örmemiz, sağlığımıza iyi geleceği gibi geleceğe dair umutlarımızı da tazeleyecektir.

Emeğin ve demokratik muhalefetin bileşeni bir hekim örgütü adına buradan söyleyeceklerim çok kısa olacak. Öncelikle emeğin tarihsel birikimi ile emekçilerin üretimden gelen gücünü örgütlü, demokratik, katılımcı bir yapıya dönüştürmek zorundayız.

Emeğin gücüyle, akli, bilimi, üretmeyi, tartışmayı, sorgulamayı ve yaratıcılığı hayatın her alanına taşımayı başarmalı; hurafelere dayanan, bilim dışı, akıl dışı şarlatanlığı, sağlıkta, siyasette ve sosyal hayatta engelleyebilmeliyiz.

Hepimiz çok iyi biliyoruz ki;

Doğayı ve kentleri tahrip eden; küresel ısınmaya tedbir almayan; dereleri susuz, parkları ağaçsız, insanları amaçsız hale getiren; nükleer santrallerle övünen, esnek, güvencesiz kölece çalıştırmayı, işçi cinayetlerini, meslek hastalıklarını dert edinmeyen; rekabeti, hırsı, erkek egemen iktidar anlayışını kutsayan; hukuku hukuksuzluğa çevirerek en temel hakların bile kullanılmasını engelleyen; sağlığı ve eğitimi bir hak olmaktan çıkarıp hepimizi müşteri haline getiren; para dışında hiçbir değeri, hiçbir kutsalı, hiçbir normu olmayan neoliberal politikaların ölümcül sonuçlarını yaşıyoruz.

Hiç kuşkusuz, bu adaletsiz, bu vicdansız, bu eşitsiz sistemin, dünyada ve ülkemizde uygulayıcısı iktidarlar, sermaye sahipleri ve medyasından üniversitesine kadar destekçileri ve yandaşları var.

Sorunu biliyorsak, teşhisi koyabiliyorsak, etkeni, mikrobu saptayabiliyorsak çok iyi biliriz ki, çaresi var. Çözümü var. Reçetesi var. Kapitalizmin rekabetine karşı dayanışmayı, bölme ve parçalama girişimlerine karşı birliği ve emeğimiz başta olmak üzere hayatımızın bütününe sömüren sisteme karşı örgütlü mücadeleyi başarmak zorundayız

Hepinizi hekimliğin ve iradenin iyimserliği ile Türk Tabileri Birliği adına selamlıyor, ölümün bile adil olmadığı bir dünya da yaşamı adil kılma mücadelesinde omuz omuza birlikte mücadeleye davet ediyorum.