

Başlayan ve bitmeyen...

**bitmeden susarsa
bitmiş gibi türküsü
biliyorsanız eğer
siz sürdürünüz**

**solarsa çiçeği
vaktinden önce
anılarda yaşatın
kalsın ölümsüz...**

* Şiir Eray Canberk

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy Füsun Sayek Türkiye'de özellikle 1980'den beri sağlık alanını piyasaya teslim eden anlayışa karşı açılan mücadele bayrağını taşıyan yoldaşlarımızdan biriydi. Onun bıraktığı noktadan bu mücadele sürecektir.

Dr. Tülay Kansu

Füsun'la birlikte beynimizden ve yüreğimizden bir parça da birlikte gidiyor. Dünya daha renksiz, hayat daha zor görünüyor. Onu yakından tanımak bir ayrıcalıktı. Gülen yüzünü, zekice esprilerini unutmak mümkün değil. Onu çok özleyeceğiz.

Prof. Dr. Şükrü Hatun

Biz senden anlayarak ve iyi sevmeyi öğrendik. Öyle ki sen TTB'ye geldiğin zaman yüreğimiz hafifledi. Bizi sen birleştirdin. Aslında bu ülkenin her yerindeki tabip odalarını TTB haline getiren sendin. Seninle erinmeden, kolayca yola çıkmayı öğrendik.

Prof. Dr. Cem Terzi

Füsun Abla günümüzün prototipi insanlardan biri değildi. Hem kendi hayatına hem öteki hayatlara saygı, sevgi, özen, duyarlılık, özveri ile yaklaşırken bir yaşama sanatı geliştiren biriydi. Yaşamı, Murathan Mungan şiiriyle sınımsız tutardı.



DİSK Başkanı Süleyman Çelebi

Füsun Sayek yalnız doktor değil, bir mücadele insanıydı. Hem sağlık sorunlarına hem Türkiye sorunlarına duyarlılığı ile kendisini tanıdık. Sağlık sorunlarından Türkiye'nin temel sorunlarına, daha iyi yaşam mücadelesinde önderlik yaptı.

KESK Başkanı İ. Hakkı Tombul

Füsun Abla sağlık ortamında yaşanan tüm sorunlara karşı iyi insan, iyi hekim ve bu ülkenin yurttaşı olarak her zaman duyarlıydı. Sendikalaşma çalışmalarının başında hemen bizimle mücadeleye başladı. Tüm Sağlık Sendikası'nın kurucu üyelerindendi.

Sağlık Muhabirleri adına Yıldız Yazıcıoğlu

Basın mensuplarının da Füsun Ablası olmuştur. TTB'nin bir eylemi ya da basın toplantısına gelmek hiçbir zaman basın mensupları için eziyet olmamıştır. Her zaman onun tarafından içten bir güler yüzle karşılandık.

SES Başkanı Köksal Aydın

Biz bugüne kadar herkese eşit, nitelikli ve ücretsiz sağlık mücadelesinde görevdedik. Bugün de burada görevdeyiz. Yarın da görevde olmaya devam edeceğiz.

■ Devamı sayfa 4 ve 5'te

Lübnan ziyareti sonuçları basın toplantısı ile duyuruldu "Sağlık barışa giden köprüdür"

TTB heyetinin Lübnan ve Suriye ziyaretinin sonuçları, 1 Kasım 2006 günü İstanbul'da düzenlenen bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu. Heyet, bölgede sürekli işgal edilme ya da bombalama tehdidiyle yaşayan insanlar için, sağlık hizmetlerine ulaşmadaki sıkıntıların ne yazık ki daha önemsiz hale geldiğini tespit etti ■ Sayfa 2'de

Maliye Bakanlığı İlaç Genelgesi...

"Kararlar özürlü"

TTB İlaç Danışma Kurulu, Maliye Bakanlığı'nın Eylül ayında yayımladığı ikinci ilaç genelgesine ilişkin bir rapor hazırladı. İlaç Danışma Kurulu, Maliye Bakanlığı'nın hiçbir gerekçe göstermeden aldığı kısıtlama kararlarının "özürlü" olduğunu kaydetti ■ Sayfa 3'te

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Ali Çerkezoğlu :



"Savaş insanlığın en büyük utancı"

2. Sayfada

Füsun Sayek UEMO'da anıldı

3. Sayfada

Suç ve ceza

Prof. Dr. Cem Terzi yazdı

7. Sayfada

TTB eski Başkanı Prof. Dr. Nusret Fişek anıldı

8. Sayfada

STED Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

8. Sayfada

Gündem ...

Prof. Dr. Gençay Gürsoy



Füsun'dan bize kalan...

Bu, Füsun Sayek'in köşesinde benim imzamlı çıkacak ikinci yazı. Birincisini yazarken "O" sadece görevini devretmiş, zorunlu dinlenmeye çekilmişti. ■ devamı sayfa 3'te

PDC toplantıları...

Pek çok hekim yerinden edilecek

TTB, hizmet puanı üzerinden cetveller oluşturarak, valilere sağlık personelinin görev yerlerini değiştirme yetkisi veren Sağlık Bakanlığı'na tepki göstererek, yürütülen toplantıların, bakanlığın yanlısına ortak olmak anlamına geleceğini açıkladı ■ Sayfa 7'de

ODSH Güneydoğu'daydı

Güneydoğu sele teslim oldu

Güneydoğu Anadolu'da günler süren yoğun ve etkili yağış nedeniyle, Diyarbakır, Batman ve Siirt'te pek çok ev ve işyerini su bastı, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. TTB Olağan Dışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu bölgede incelemelerde bulundu ■ Sayfa 3'te

TTB Heyeti İsrail saldırısı altındaki Lübnan'da incelemelerde bulundu “Savaş insanlığın en büyük utancı”

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği'nden bir heyet, 1-4 Ekim tarihleri arasında İsrail saldırısı altındaki Lübnan'da ve komşusu Suriye'de incelemelerde bulundu. Sağlık ve hekimlerin barışa giden bir köprü olduğu gerçeğinden hareket eden heyet, bu ziyaretlerde savaşın doğrudan ve dolaylı etkilerinin yanı sıra, Suriye ve Lübnan'daki sağlık sistemini, hekim örgütlenmesini, hekim özlük haklarını ve halkın sağlık hizmetine ulaşma sürecini inceledi.

Lübnan ve Suriye ziyareti sırasında yürütülen temasları ve bölgeye ilişkin tespitleri TTB Merkez Konseyi üyesi **Dr. Ali Çerkezoğlu** anlattı. Çerkezoğlu'nun **Tıp Dünyası**'nın sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

- TTB heyeti Lübnan'a ne amaçla gitti?

Zaman zaman ülkemizde yakın komşularımız gündem olur. Bunlar genellikle ya orada yaşanmakta olan trajediler ya da ülkemizde yaşanan siyasi krizlerle ilgilidir. Türk Tabipleri Birliği uzun zamandır kapı komşumuz ülkelerde yaşanan savaş, işgal ve insan kıyamına karşı insan yaşamını esas alan bir programla mağdurların yanında dayanışma çabalarını sürdürüyor. Başta sağlıklı yaşama hakkı olmak üzere en temel insani hakları ayaklar altına alan Amerika'nın saldırgan politikalarına karşı, Irak, Filistin, Lübnan ve Suriye halkıyla dayanışma duygularımızı bu ülkelerin tabip birlikleri aracılığı ile yaşatmaya çalışıyoruz. Son aylarda ise Amerikan emperyalizminin Ortadoğu politikasının kolaylaştırıcı etkisiyle, İsrail yıllardır Filistin üzerindeki pervasızlığını Lübnan'a da uygulamaya başladı. Bizler de savaş karşıtı tepkiler vermek ve işgalcileri kinamaktan öte bir şey yapamaz hale geldik. Oysa bu yaz Lübnan ve Filistin'de yaşanan ve hala yaşanmakta olan trajedi bi-

1-4 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen ziyarette, savaşın doğrudan ve dolaylı etkilerinin yanı sıra, Suriye ve Lübnan'ın sağlık sistemi, hekim örgütlenmesi, hekimlerin özlük hakları ve halkın sağlık hizmetine ulaşma süreci de incelendi.

ze çok yakın. Suriye kendini sürekli tehdit altında hisseden bir ülke konumunda. Sonrasında sıranın kime geleceği ise hiç belli değil! Tüm bu nedenlerle komşularımızla ilişkilerimizi geliştirebilmek için sağlık ve hekimlerin barışa giden bir köprü olduğu gerçeğinden hareket ettik. Hekimlerin hiç bir önyargı taşımadan komşularla ilişkilerimizin gelişmesinde katalizör rol oynayabileceğini düşündük. Kurumsal, bilimsel ve sosyal yönü olmasın önem verdiğimiz bu ziyaretlerimizde savaşın doğrudan ve dolaylı etkilerinin yanı sıra Suriye ve Lübnan'ın sağlık sistemini, hekim örgütlenmesini, hekimlerin özlük haklarını ve halkın sağlık hizmetine ulaşma sürecini inceledik.

- Ziyaret ne kadar sürdü, kimler katıldı?

Geziye TTB Merkez konsey üyelerinden benim dışımda, **Dr. Erkan Kapaklı**, **Dr. Hülya Biriken**, TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi **Dr. Şefik Zan**, İstanbul Tabip Odası Başkanı **Prof. Dr. Özdemir Aktan**, Mersin Tabip Odası Başkanı **Dr. Özkan Özdemir**, Adana Tabip Odası Başkanı **Doç. Dr. Osman Küçükosmanoğlu**, Gaziantep Tabip Odası Başkanı **Prof. Dr. Kemal Bakır**, Hatay Tabip Odası Genel Sekreteri **Dr. Selim Matkap**, Yönetim Kurulu üyesi **Dr. İbrahim Tartıcı** ve **Dr. Yunus Sovukluk** katıldı. 1-4 Eylül 2006 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretimizin 2 günü Suriye'de, 2 günü Lübnan'da geçti

- Ziyaret sırasında nerelere gittiniz, hangi temaslarda buldunuz?

Suriye sınırını geçtiğimiz anda (ki gece saat 01.30 olmasına rağmen) Suriye Tabipler Birliği (Sendikası)'nın İğlib şehrindeki yöneticileri bizleri karşıladı. Gümrükteki hekim odasında ilk görüşmemiz gece 02.00'de gerçekleşti. Suriye'nin başkenti Şam'da ise Suriye Tabipler Sendikası başkan ve yöneticilerinin yanı sıra, sağlık merkezi ve hastanelerde doğrudan hizmet sunan hekimlerle ve Suriye Sağlık Bakanı ile görüşmelerimiz oldu. Ayrıca Şam'daki Türkiye Konsolosluğunu da ziyaret ettik. Lübnan'da da Lübnan Tabipler Birliği (Sendikası) bizi karşıladı ve gerek bombardımanla yerle bir edilmiş bölgeleri gerekse sağlık kurumlarını ziyaret etmemizi sağladı.

- Lübnan ve Suriye ziyaretinin çıktılarını gidış amacıyla ilişkilendirerek değerlendir misiniz?

Suriye ve Lübnan ziyaretinin TTB'nin bu günü kadar karalıklıkla sürdürdüğü savaş karşıtı ve barışı savunan tutumunu pekiştirdiğini düşünüyoruz. Bu ziyaretle dayanışma duygularımızı uzaktan ulaşturmaya çalıştığımız Suriye ve Lübnan halkı ve hekimlerine duygu ve düşüncelerimizi doğrudan ifade edebilmek şansımız oldu. Bu duyguların karşılıklı olduğunu görmek bu ziyareti yapmaktaki ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bizlere bir kez daha gösterdi. Bu ülkelerde



hekim ücretlerinin düşük tutularak gelirlerini arttırabilmek için ek olarak özelden çalışmak dışında bir seçenek bırakılmaması bizim için çok önemliydi. Yine de gerek Suriye de gerekse Lübnan'da

ğunu Suriye ve Lübnan'da yaşayan Filistinliler oluşturuyor) bu süreçlerden en büyük zararı görenler.

- Lübnan'da yaşanan ortama dair genel izlenimleriniz aktarabilir misiniz?

Lübnan savaş ve saldırganlığı akut bir olgu olmaktan çıkmış. Olayı kronik bir durum olarak içselleştirmişler. Her kronik hasta gibi bu ortamda yaşamaya alışmışlar ve savaş “olağan” bir durum haline getirilmiş. Şehrin her tarafındaki köprülerin bombalarla yerle bir edilmiş olması bizim dışımızda herkesin olağan karşıladığı bir görüntü. Açıklıkla söyleyebiliriz ki Lübnanlılar tüm bunlara rağmen “neşesinden” hiçbir şey yitirmeyen insanlar. Yaralarını sarmaktaki olağanüstü başarılarını da takdir etmek gerekiyor. Gölcük'te 1999 depreminden hatırladığımız yerle bir hale gelen yüzlerce apart-



ortalama olarak hekimlerin gelirlerinin iyi olduğu ve saygınlıklarının yüksek olduğu bariz olarak anlaşılıyordu.

- Savaş ortamının Lübnan'da günlük yaşama ve sağlık ortamına etkisine dair gözlemlerinizi aktarır mısınız?

Savaş insanlığın en büyük utançlarından biri. İnsan yaşamını ortadan kaldırmayı amaç edinen bu saldırılar beraberinde alt yapıyı ve insanların duygu dünyasını tahrip ederek onarılması güç hasarlar oluşturuyor. Doğal olarak her zaman ve yerde olduğu gibi en dezavantajlı olanlar, yani yoksullar ve göçmenler (ki bunların çoğunlu-

manlı bir mahalle ile Avrupa'nın lüks bir caddesini andıran bölgesi arasında 1-2 kilometrelik mesafe olması Lübnan'a özgü bir şey olsa gerek. Gezimize çıkarken yaptığımız basın toplantısında söylediklerimizi gezimizin sonunda daha da pekiştirerek yineleyebiliriz. Lübnan dahil dünyanın her yanında savaşı olağan bir durum olmaktan çıkarmamız gerekiyor. Masum insanların tepesine bomba yağdırmanın affedilmez bir insanlık suçu olduğunu da söyleyebiliriz. Bu konuda hekimlerin ve hekim örgütlerinin söyleyeceği ve yapabileceği çok şey olduğunu düşünüyoruz. Çünkü “sağlık ve hekimler barışa giden köprüdür”.



TTB Heyeti Suriye Sağlık Bakanı ile görüşüyor

“Sağlık barışa giden köprüdür”

TTB heyetinin Lübnan ve Suriye ziyaretinin sonuçları, 1 Kasım 2006 günü İstanbul'da düzenlenen bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu. Heyet, bölgede sürekli işgal edilme ya da bombalama tehdidiyle yaşayan insanlar için, sağlık hizmetlerine ulaşmadaki sıkıntılarının ne yazık ki daha önemsiz hale geldiğini tespit etti

Tıp Dünyası - İSTANBUL - TTB heyetinin Lübnan ve Suriye ziyaretinin sonuçları, 1 Kasım 2006 günü İstanbul'da düzenlenen bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu.

İstanbul Tabip Odası'nda düzenlenen basın toplantısında, TTB'nin uzun zamandır komşu ülkelerde yaşanan savaş, işgal ve insan kıyamına karşı, insan yaşamını esas alan bir programla, mağdurların yanında yer alarak dayanışma çabalarını sürdürdüğü, bu amaçla da yakın zamanda büyük bir yıkım yaşayan Lübnan ve sürekli tehdit altında tutulan Suriye halkıyla dayanışma duygularını paylaşmak üzere bir ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

Heyetin, kısa süre önce raporlaştırılan ziyaretinin sonucundaki tespit ve gözlemleri şöyle:

- Lübnan'ın güneyinde sürekli işgal edilme ya da bombalanma tehdidi ile yaşayan insanların nitelikli bir sağlık sistemine sahip olup olmadıkları, doğal yaşamlarında sağlık hizmetine ulaşma konusundaki sıkıntılarının ne yazık ki ikincil öneme sahip durumda.

- Yaşama hakları sürekli tehdit altında olduğundan, sağlık hizmetine ulaşma hakkı, yaşamını sürdürebilme hakkına indirgenmiş durumda. Ölmeden yaşamını sürdürüyor olmak başlı başına bir “kazanç” kabul edilebilir.

- Zorunlu yaşanan sürekli ya da kısmi göçler sonrasında doğal yaşam alanlarından fiziken ve sosyal olarak koparılan insanların birçok zorluk yaşamaya başlamış.

- Lübnanlılar'ın çok iyi organize ettiği dayanışma ilişkileri sayesinde sağlık hizmeti

aksatılmamış olsa da, özellikle sınır bölgelerinde yaşayan Lübnanlılar ciddi sorunlarla karşı karşıyalar.

- Ülkesi bombalanırken yaşamını sığınaklarda geçirmiş olmak tüm Lübnanlılar için sıradan ve kanıksanmış olaylar biçiminde aktarılsın bile bu gibi durumların insan ruh sağlığı açısından “doğal” kabul edilemez olgulardır.

- Sağlık sistemi neredeyse bütünüyle paralı ve özel sağlık sektörü üzerine kurulu olan

Lübnan'da parası olanların bu sistemden sağlık hizmetine ulaşırken, yoksul ve güvencesiz olanların Lübnan'ın doğal yapısını oluşturan dinsel ya da etnik “cemaat”lerin dayanışma ilişkileri sayesinde asgari sağlık hizmetini alabiliyorlar.

- Aktif bir saldırı yaşamayan bir ülke olarak Suriye ise her an işgal edilme ve Irak'ta yaşanmakta olan katliamlara maruz kalabilme duygusunun toplumun bütününe yayılmış



Aradabir...

Linç eyleminin sorumluları

Prof. Dr. Levent Mete*

Hepimiz insanız, hepimiz hayvanız dolayısıyla. Uzak yakın etobur akrabalarımızın genetik kodlarıyla doluyuz. Saldırmaya, paralayıp kan dökmeye hazır bir yanımız olduğu ortada. İçimizde volkan gibi kaynayan dürtüleri uygarlık adı verilen baklıkla denetleyip yumuşatıyor, insan içine çıkacak hale getiriyoruz. Koyunu bacağından tutup altımıza almıyor, sokak ortasında boğup paralamıyoruz örneğin. Mezbağa, kasap, lokanta marifetiyle işlemekten geçirilip hazırlanmış eti, masaya oturup, çatal bıçakla küçük lokmalar haline getirerek yiyoruz. Gözümüzde kestirdiğimiz kişiyle hemen çiftleşmeye kalkmıyor, diğer hayvanlardaki benzerlerinden çok daha karmaşık ve incelikli bir flört sürecine yöneliyoruz. Adalet duygumuzun tatmini de aynı şekilde ayrıntılı ve sabır gerektiren yollarda yürümemizi gerektiriyor. Mahkeme, hukuk, yargıç, avukat, yasa, polis vb. kurumlar, kurallar, meslekler karışıyor işe. Zanlıyı, intikam almaya niyetlenen kişilerin ya da grupların eline bırakmıyoruz.

Ancak ne yazık ki bazılarımızın üzerindeki uygarlık kabuğu daha ince ya da üzerindeki şiddet eğilimi daha yüksek. Kendilerini daha güç kontrol ediyor, kolay galeyana geliyor, saldıırıyor, vurup kırıyor böyleleri. Dolayısıyla, kendilerinin ve başkalarının başını derde sokmamaları için kollanmaları gerekiyor, çevredeki sakin ve dengeli kişilerin, aile büyüklerinin desteğiyle, onların gözetimi altında bir hayat sürüyorlar. Olayın, biyolojik yapıyla ve erken çocukluk yaşantılarıyla ilişkili bir yatınlık zemini var, ama yoksulluk, eğitimsizlik, haksızlığa uğrama, aşağılanma, küçük düşme gibi etkilerin söz konusu durumu ağırlaştırdığı biliyoruz. Linç adı verilen “hayvanlığın” azdırıp meydana sürdüğü kalabalıklarda ateşi en fazla körüklenen, eli kurbana en önce uzanan adamlar bunlar dolayısıyla. Yine yukarıda sayılan nedenlerle, toplumun kriz ve bunalm dönemlerinde çizgiyi geçenlerin, çizgiyi geçmeye yaklaşanların sayısı artıyor. Gazetelerdeki nefret karelerinde, azgın mimikler, inip kalkan eller, kollar, sopalar, satırlar arasından kendilerini gösterenlerin ve özellikle öldürücü darbeyi vuran, eğer işin üzerine gidilirse yakalanıp cezaevini boylayanların büyük bölümü bu tür insanlardan oluşuyor.

Linç eyleminde son darbeyi vuran bu kişilerin sorumluluğu var elbette. Ancak asıl sorumluların fotoğrafının karesine hiçbir zaman girmeyen, derli toplu, kontrollü, toplumda saygın ve korunaklı yerler edinmiş kişiler arasında olduğunu düşünüyorum. Evlerinin, çocuklarının, akrabalarının yanından geçmesini bile istemeyecekleri saldırgan ve kontrolsüz kalabalığın dizginleri bir biçimde ellerinde çünkü. Kimi zaman doğrudan mafyatik ya da siyasi bağlar söz konusu olsa da, genellikle verilen demeciler, açık ya da dolaylı tahrikler, görmezden gelmeler, savsaklamalar yoluyla etkiliyorlar onları. Linç eylemlerini ve linç atmosferini, karşıt düşüncede olanlara çevrilmiş bir silah, kontrolsüz kişileri bu silaha sürülen birer mermi gibi kullanıyorlar.

Dolayısıyla, toplumun fikir önderleri, parti yöneticileri, üst düzey memurları arasında bulunan bu kişiler, politik mücadeleyi yasalarla ve genel ahlak kurallarıyla belirlenmiş alanda tutmanın yararına ikna olmadıkça linçleri önlemek mümkün değil. Silaha sürülecek mermi çok çünkü. Yaşadığımız dünyanın umut kırıklıkları ve belirsizliklerle dolu ortamında sayıları hızla artıyor üstelik. İntihar bombacı bulmakta güçlük çekmeyen bir dünyada, hoşuna gitmeyenleri linç ettirmekten kolay ne var?

* İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, psikiyatri bölümü

olarak yaşıyor.

- Bu tür işgal ve saldırganlıklara karşı başta komşuları olan bizler olmak üzere dünya kamuoyunun desteğini çok önemsedikleri, gerek Suriye Tabip Birliği yöneticileri gerekse Suriye Sağlık Bakanı tarafından açıklıkla ifade edildi.

- Kamu-devlet ağırlıklı, kısmi zorlukları olsa da herkesin ulaşabildiği bir sağlık sistemi bulunan Suriye'nin, olastı bir saldırıya maruz kalması durumunda başta dezavantajlı kesim olan yoksullar ve Filistinli göçmenler olmak üzere toplumun bütününde ciddi bir sağlık krizi yaşamaya kaçınılmaz görünüyor.

- Türk Tabipleri Birliği barışa giden yolun sağlıktan geçtiğini, sağlık çalışanları ve hekimlerin doğal barış elçileri olduğunu esas alarak, komşularımızda, bölgemizde ve tüm dünyada bir an önce barışın egemen olması yönünde çabalarını arttırarak sürdürmeye kararlıdır.

“İşsizlik ve Sağlık” Toplum ve Hekim’in gündeminde

Tıp Dünyası - ANKARA - Toplum ve Hekim Dergisi yeni sayısında “İşsizlik ve Sağlık” konusunu gündemine aldı. İşsizlik ve sağlık ilişkisinin çeşitli yönleriyle değerlendirildiği dosyada, Metin Çulhaçoğlu “Kapitalizm’de İşsizlik”, Gaye Yılmaz “Marx’ın ‘Yedek İşgücü Ordusu’ Kavramına Günümüz Kapitalizmi Tarafından Getirilen ‘Bilimsel’ Gerekeç: NAIRU”, Cem Somel “Çevre Ülkelerinde İstihdam ve İşsizlik Sorunu”, Mustafa Yalçınar “İstihdam Sorunu ve Sosyalizm”, Yüksel Akkaya “İşsizlik Üzerine”, Mustafa Sönmez “Türkiye’nin İşsizleri Kimlerdir? Cinsel, Coğrafi, Eğitimsel Profil”, Özlem Özkan “İşsizlik ve Sağlık İlişkinde Yöntem Sorunu”, Ata Soyler “Sağlık Personeli İşsizliği”, Burhanettin Kaya ve Tolga Binbay “Akıl Sağlığı Penceresinden İşsizlik”, Hakan Tüzün “İşsizliğin Sağlık Sonuçlarını Gözden Geçirimi” konularını ele aldılar. Toplum ve Hekim’in yeni sayısında ayrıca Hans Ulrich Deppe ile Küreselleşme, Avrupa Sağlık Reformları ve Hekimlere Etkileri konusunda yapılmış söyleşi ve “Temel Sağlık Bakımı” başlıklı bir çeviri yer alıyor.

MSG’nin yeni sayısı çıktı

Tıp Dünyası - ANKARA - Mesleki Sağlık ve Eğitim Dergisi’nin yeni sayısı çıktı. Derginin bu sayısında Fikret Başkaya’nın “Türkiye’nin Emperyalizmle Uyumlandırılmasına Dair”, Mustafa Kahya’nın “Savaş ve Barış”, Yüksel Akkaya’nın “12 Eylül 1980: 26 Yıl Önce, 26 Yıl Sonra, Değişen Ne?”, Onur Bakır’ın “Küresel Rekabet, Haksız Rekabet ve Emek Piyasaları/Emek Rekabete Feda mı Olsun?” başlıklı yazıları ile “Pazarda Çalışan Çocukların Çalışma Koşulları ve Sağlık Durumları”, “Bir Kamu Bankasında Örgütsel Stres Düzeyi ve Etkileyen Faktörler” ile “Ankara’da Çalışan Trafik Polislerinin Bazı Özellikleri İle Çalışma Koşulları ve Bu Koşullara İlişkin Görüşleri” başlıklı araştırmalar yer aldı.

STED’in yeni sayısı çıkı

Tıp Dünyası - ANKARA - Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi’nin yeni sayısı çıktı. STED’in bu sayısında Dr. Sevim Buzlu ve Nihal Bostancı’nın “İstanbul’da Bir Sağlık Ocağına Başvuran Kadınların Genel Sağlık Anketine Göre Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi” başlıklı çalışması, Serap Bulduk, Dr. Nihal Esin ve Nihal Umud’un “Ardölesanların HIV/AIDS Bilgi Düzeyleri ve Hastalığa Karşı Sosyal Önyargıları”nu konu alan incelemesi, Dr. Zeliha Öcek, Dr. Meltem Çiçeklioğlu ile Dr. Meral Türk’ün “Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kapı Tutuculuk Nedir? Türkiye’de Uygulanabilir mi?” başlıklı yazıları ile Dr. Olcay Semiz, Dr. Caferiye Sözeri, Dr. Reyhan Cevahir, Dr. Sevil Şahin ve Dr. Sibel Serin Kılıçoğlu’nun “Sakarya’da Bir Sağlık Kuruluşuna Başvuran Gebelerin Sigara İçme Durumuyla İlgili Bazı Özellikler”in tespit edildiği araştırmaları yer alıyor.

“Kararlar özürlü”

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği İlaç Danışma Kurulu (İDK), Maliye Bakanlığı’nın 12 Eylül 2006 tarihinde yayımladığı ilaç kısıtlama genelgesine ilişkin bir rapor hazırladı. Geri dönüşüm kapsamından çıkarılan ya da yeniden kapsama alınan ilaçlar için hiçbir gerekçe gösterilmediğine dikkat çeken TTB İDK, bu açıdan kararları “özürlü” olarak niteledi.

Maliye Bakanlığı’nın Temmuz ayında yayınladığı ilaç genelgesinin ardından bir rapor hazırlayarak genelgenin bilimsel temele dayanmadığını açıklayan TTB İDK, Maliye Bakanlığı’nın 12 Eylül tarihinde yayımladığı ikinci ilaç kısıtlama genelgesini de incelemeye aldı. İncelemesini tamamlayan İDK, bu ikinci genelgenin de ilki gibi bilimsel bir temele dayanmadığını, hangi ilacın neden listeden çıkarıldığı, hangi ilacın neden listede listeye geri alındığının hiçbir şekilde gerekçelendirilmediğini vurguladı. Bunun, alınan kararları iyice tartışmaya açık hale getirdiği kaydedildi.

İDK’nın Eylül tarihli ilaç kısıtlama genelgesine ilişkin tespitleri şöyle:

- Maliye Bakanlığı’nın 12 Eylül tarihli genelgesinde, daha önceki değişikliklerde belirtilen geri ödeme komisyonundan hiç söz edilmemektedir. Bu durum, sözü edilen komisyonun varlığına ve etkinliğine yönelik bir belirsizliğin sürdüğü anlamına gelmektedir.

- Liste etkin madde ya da endikasyon temelinde hazırlanmış değildir. Bu nedenle tutarlı ve doğru bir yaklaşım olduğunu söylemek olanaksızdır.

- “Maliyet-etkililik” analizi yapılmamıştır. Geri ödeme kapsamı dışına çıkartılma gerekçeleri bulunmamaktadır. Bu durum kararları “özürlü” hale getirmektedir.

- Yalnız “tasarruf” diye yola çıkıldığı anlaşılmaktadır. Ancak ta-

TTB İlaç Danışma Kurulu, Maliye Bakanlığı’nın Eylül ayında yayımladığı ikinci ilaç genelgesine ilişkin bir rapor hazırladı. İlaç Danışma Kurulu, Maliye Bakanlığı’nın hiçbir gerekçe göstermeden aldığı kısıtlama kararlarının “özürlü” olduğunu kaydetti



sarrufun aranması gereken yer başkadır. Sadece kutu üzerindeki fiyatta bakarak tercih yapmak doğru değildir. “Ucuz ilaç değil, ucuz tedavi” daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

- Yapılması gereken bütünlüklü bir değerlendirmedir. Önceliklerin belirlendiği, ilkelere üzerinde uzlaşıldığı, gerekçelerin açık seçik ifade edildiği, eşitsizlik ve haksızlığa yol açmayacak, halkı ve hastaları tedirgin etmeyecek açıklık ve yumuşaklıkta bir çalışma yapılmalıdır.

- Bu listeler üzerinden fiyat pazarlıkları yapılmak isteniyorsa bu ahlaki değildir. Fiyat belirleme konusunda ilgili kurumların yetkilerini doğrudan kullanmaları daha doğru bir yaklaşımdır.

- En gerçekçi ve kalıcı çözüm akılcılıktır. Akılcı ilaç kullanımı konusunda hekimlerin, eczacıların ve hastaların eğitilmesi gerekir. Bu eğitimler için bütçeden ya da sosyal güvenlik kurumlarının kullanacağı fonlardan kaynak ayrılması önerilmiştir.

TTB İDK’nın raporu, “Ödenmeyecek: İlaç- Yazan: İMF/AKP/Unakıtan” adıyla bir kitapçık haline getirildi.

Yeni ilaç “sürprizleri” olabilir

Maliye Bakanlığı’nın 12 Eylül tarihinde yayınladığı ilaç genelgesinin ekinde 3 ayrı liste yer aldı. Bu listelerden ilki “Geri Ödemesi Durdurulan İlaçlar”, diğeri “Yeniden Geri Ödenen İlaçlar”, bir diğeri de “Geri Ödenmesi İçin Bazı Düzenlemeler Yapılan İlaçlar”dan oluştu. Raporda bu listeler ayrı ayrı değerlendirildi:

Geri Ödemesi Durdurulan İlaçlar: Toplam 35 ilacın geri ödemesi durduruldu. Listede yer alan bu 35 ilacın 17 tanesini çoğu B vitamini olmak üzere karma preparatları oluşturdu. Bu ilaçların neden Temmuz ayı listesinde çıkarılmadığı, neden şimdi çıkarıldığı belirsiz. İçerisinde raprapazol bulunan Pariet ticari adlı ilaç da liste dışı bırakılanlar arasında yer aldı. Raporda, raprapazol içeren başka bir ilaca rastlanmadığı ve bu ilacın neden liste dışı bırakıldığı mutlakla açıklanması gerektiğine dikkat çekildi. Listede geri kalan ilaçlardan 4 kalemi gargaralar, Meflokin adlı antibiyotik, Seralin, Sermion, Reminyl ve basında da geniş şekilde yankı bulan Neupogen adlı ilaç oluşturdu. Neupogen’in neden liste dışı bırakıldığı ve sonra neden yeniden listeye alındığının da gerekçelendi-

rilmesi istendi.

Yeniden Geri Ödenen İlaçlar: Temmuz ayında listeden çıkarılan 100’e yakın ilacın yeniden geri ödemesine karar verildi. Daha önce neden listeden çıkarıldığı bilinmeyen bu ilaçların neden yeniden kapsama alındığı da bilinmiyor. Bu gruptaki ilaçlar, antibiyotikler, antihipertansifler, diyaliz solüsyonları, anestezi sırasında kullanılan ilaçlar, radyoopaklar, antidepresanlar, antiepileptikler, antidiyabetikler, lipid düşürücüler vb.’den oluşuyor.

Geri Ödenmesi İçin Bazı Düzenlemeler Yapılan İlaçlar: Bu listede yaklaşık 80 ilaç yer alıyor. Anti-D immünglobini, antibiyotikler, analjezikler, kalsiyum tuzları, antidepresanlar, antikoagülanlar, antihipertansifler, semptomimetikler, radyoopaklar, antiemetikler, üriner antiseptikler, SSS uyarcıları, hormonlar, antikotikler, antihistaminikler, parasetamol ve antiinfektifler bu listede yer alıyor. Raporda, bu listenin bu kadar geniş yelpazede tutulmasının, tutarlılık konusunda soru işaretleri yarattığına dikkat çekildi ve önümüzdeki dönemde bu ilaçlar için de yeni sürprizler olabileceği uyarısında bulunuldu.

Güneydoğu sele teslim oldu

Tıp Dünyası - DİYARBAKIR/BATMAN - Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde günler süren yoğun ve etkili yağış nedeniyle Diyarbakır, Batman ve Siirt’te pek çok ev ve işyerini su bastı, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. TTB Olağan Dışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu (ODSH) sel felaketinin en çok etkisini hissettirdiği Diyarbakır ve yöresinde incelemelerini yaptı. Buna göre, sel felaketinden etkilenen toplam nüfus 100 bin civarında. Bölgede insani yardıma gereksinim bulunuyor.

Dr. Adem Avcıkan, Dr. Melikşah Ertem ve Dr. Günay Saka’da oluşan heyet Diyarbakır civarında Kasım günü yaptığı incelemelerde, Diyarbakır’a bağlı Çınar ilçesinin 6 köyünün (Ağaçsever, Ekimveren, Meydan, Yaprak başı, Aşağı Konak, Ballı Baba) selden etkilendiği, Çınar merkezde 329 haneden oluşan Cumhuriyet Mahallesi’nde 60-70 hanenin hasar gördüğü tespit edildi. Mahallenin tümüyle boşaltıldığı, mahalle sakinlerinin yakınlarının yanlarına yerleştirildiği öğrenildi.

Bismil karayolunun 3 noktada selden etkilendiği, sele kapılan bir minibüsün içindeki 13 kişinin yaşamını kaybettiği tespit edildi. Çevrede yaşanan diğer can kayıplarıyla bu sayının 21 olduğu belirlendi (gazetemiz yayına girdiği sıralarda bu sayı 39’a yükselmişti).

293 nüfuslu, 30-40 haneli Bismil’in Meydanlı köyünde 10 hanenin selden etkilendiği, köy dere yatağında kurulduğu için felaketin et-

Güneydoğu Anadolu’da günler süren yoğun ve etkili yağış nedeniyle, Diyarbakır, Batman ve Siirt’te pek çok ev ve işyerini su bastı, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. TTB Olağan Dışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu bölgede incelemelerde bulundu



kisinin büyük olduğu kaydedildi.

Batman’da da, 43 mahalleden 35’inin selden etkilendiği bildirildi. Çok yüksek mal ve can kaybının yaşandığı Batman’da, tahribatın en önemli nedenlerinden biri olarak Batı Raman Dağı’ndan gelen suların kente doğru akması gösterildi. Etkilenen mahallelerin çoğunlukla kenar mahalleler olduğu ve yoksul insanların yaşadığı belirtildi.

Batman’da yapılan incelemeler sonucunda, bölgede selden 100 binin üzerinde nüfusun etkilendiği,

bağlı mal kayıplarının yüzde 40’ının sel nedeniyle olduğu bildirildi. Sellerin sayısı ve olumsuz etkisi artsa da, ölüm sayısı yıldan yıla azaldığı bilgisine de yer verilen açıklamada, “Ancak yine de tüm dünyada ‘doğal nedenli olağandışı durumlara’ bağlı ölümlerin yarısından fazlası sellere bağlıdır” denildi.

Açıklamada yer verilen bilgilere göre, Türkiye’de ölüme yol açan doğal nedenli olağandışı durumlar arasında seller ikinci sırada yer alıyor. Seller, yol açtığı toplam maddi zarar açısından da doğal nedenli olağandışı durumlar arasında yine ikinci sırada yer alıyor.

Bölgede yapılması gerekenler

Selden yoğun biçimde etkilenen Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde selden etkilenen evlerde yaşayanların her gün ziyaret edilerek sağlık sorunlarının izlenmesi, bölgedekilere günlük ihtiyaçları kadar temiz suyun mutlaka sağlanması ve şehir sularının sürekli dezenfeksiyonunun sağlanması gerekiyor. Kaynağı bilinmeyen suların kullanılmasından özellikle kaçınmak gerekiyor. Yapılması gereken en önemli şeylerden biri de aşılama hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülmesi. Özellikle gebe ve çocukların rutin aşılarının aksatılmaması, sel sırasında toprak, çamur vb. ile kirlenmiş, derin yaraları olanlara da tetanos bağışıklaması yapılması gerekiyor.

Gündem...

Prof. Dr. Gençay Gürsoy

baş tarafı sayfa 1’de ■ Sık sık görüşmesek bile aramızdaydı. Bu yüzden yaptığım, onun yerine “nöbet raporu”nu yazmak gibi bir şeydi.

17 Ekim günü, arkasında daha şimdiden sevgili Füsün Abla’larının gülen yüzünün özlemini duyan binlerce hekim bırakarak sonsuzluğa doğru uzun yolculuğuna çıktı.

İtiraf edeyim ki, bu kez bu köşe için yazarken, onun bıraktığı sıcaklığı aynı kıvamda sürdürmeyeceğimi bilmenin tedirginliğini yaşıyorum.

Dr. Füsün Sayek’in kişiliğini, duyu ve düşünce dünyasını, uzun yıllar birlikte çalıştığı arkadaşları kadar yakından tanıma fırsatım olmadı. TTB Merkez Konseyi’nin İstanbul’da bulunduğu yıllarda, farklı bir dönemin farklı faaliyet alanları ve doğal olarak üslup bakımından farklı kişilikleri ön plandaydı. Mesleki ve özlük haklarımızı savunma stratejisi ve ülkenin sağlık sorunlarına bakış açısı bakımından izlenen ana doğrultu kuşkusuz bugünkünden pek farklı değildi ama dediğim gibi üslupta farklılıklar vardı.

İstanbul Tabip Odası başkanı olarak görev yaptığım yıllarda, Füsün’la ve TTB yönetiminde çalışan arkadaşlarla ancak toplantılar ve ortak eylemler sırasında birlikte olabildik. Bu kısa süreli gözlemler biriktikçe, TTB’ye eski yıllardankinden oldukça farklı bir “İlman” ikliminin ege-men olduğu izlenimini edinmeye başladım. Bu iklim, izlenen siyasetin ya da çalışma yönteminin özüne değil, üslubuna, dışa yansıyan rengine ilişkindi. Bu özellik TTB çevresinde kullanılan konuşma diline bile, belli bir sıcaklık kazandırmıştı: “Ne güzel!..”, “Burada biz bir heyecitiz!..”, “Birlikteyiz çok kıymetlidir!..”, “Duygu katsayısı yükselir!..”... vb. vb.

Yine itiraf edeyim ki, başlangıçta hayli yadırgadığım bu dolgu ifadeleri, bana hem vakit kaybı hem de, söylenenlerin gerçek anlamlarını rötüşleyen yapaylıklar gibi gelirdi. Ama o çevreyi daha yakından tanıdıca fark ettim ki, bu konuşma üslubu belki bir oranda vakit kaybına ve anlam kaymalarına yol açıyor ama aynı zamanda söylenenlerin sertlik etkisine karşı da bir tür süspansiyon işlevi görüyor.

Mucitleri kimlerdi bilemem ama bu üslup en çok o sevecen ve iyimser gülümsemesiyle Füsün’a yakışıyordu. Başbakan’ın ünlü “Ben doktorlara işe bile yaptırılm!..” mealindeki ifadesini yanıtlarken kurduğu cümle tam Füsün’a göreydi: “Canım Başbakan’a işe yapmak istiyor!..”

Daha sonra “İlman iklimi” diye ifade ettiğim bu sıcaklığın, Füsün’un özel kişiliği ile bezenmiş bir “kadınlık” kimliğinden beslendiğini fark ettim.

Türkiye’de hemen her tür siyasi çevrede, birkaç istisna dışındaki hemen tüm sivil toplum örgütlerinde, devlet bürokrasisinde, iş dünyasında, sokakta, camide, okulda ve çoğu evde eksik olan bu “kadınlık iklimi”dir. Savaşın, şiddetin, acımasızlığın, kavgacılığın, töre ve namus cinayetlerinin, trafik canavarlığının, sivil silahlanmanın nedeni, tümüyle değilse bile büyük oranda bu iklimden yoksun kalmamızdır.

TTB’ye Füsün’dan miras kalan bu iklimin hiç bozulmadan sürdürülebilmesi umuduydu...

Füsün Sayek UEMO’da anıldı

Vefatıyla yakınlarını, sevenlerini ve Türk Tabipleri Birliği camiasını yasa boğan TTB’nin önceki başkanı Dr. Füsün Sayek, Avrupa Genel Pratisyenler Birliği’nin 20-21 Ekim tarihlerinde İsviçre’de düzenlenen toplantısında anıldı

Tıp Dünyası - ANKARA - Vefatıyla yakınlarını, sevenlerini ve Türk Tabipleri Birliği camiasını yasa boğan TTB’nin önceki başkanı Dr. Füsün Sayek, Avrupa Genel Pratisyenler Birliği’nin (UEMO) 20-21 Ekim tarihlerinde İsviçre’de düzenlenen toplantısında anıldı.

Füsün Sayek’in, daha önce çeşitli toplantı ve etkinliklerde bir araya geldiği UEMO Başkanı Dr. Christina Fabian, Sayek’in vefatından büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Fabian konuşmasında şunları kaydetti:

“Hayatta bazı özel anlar ve bazı özel insanlar vardır. Bugün benim için, çok özel bir insanı kaybettiğimizi öğrendiğim, özel bir gün. Dr. Sayek gerek sıcaklığı ve içtenliği, gerekse İstanbul’da yaptığımız UEMO toplantısının açılış konuşması ve toplantı sonrasında ortak yaptığımız basın açıklamasında izleme şansını bulduğum güçlü kişiliği ile beni çok etkilemişti. Vefatı tüm hekimler için bir kayıptır.”

Dr. Füsün Sayek’in mesleki ve örgütsel kimliği ile ilgili bir fotoğraf sunumunun da paylaşıldığı toplantıda, Sayek’in anısına saygı duruşu yapıldı.

Dr. Füsün Sayek

Bir güzel annenin Müberra Hanım'ın, bir güzel babanın Dr. Ali Tekeşin'in ilk çocukları Dr. Füsün Sayek... Kendi ifadeyle; doktor olmak dışında seçeneği yoktu... Herkesin sandığının aksine; babası doktor olduğu için değil... Topluma yararlı olma isteği, toplumsal sorumluluk duygusuydu onu doktor olmaya yönlendiren. Hatta iki sevgili kardeşi Serap ve Oktay' da...

1963'te Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdi. Tıp fakültesindeki eğitimin ağırlığı yaşamın güzelliklerini görmek-ten ve göstermekten uzaklaştırdı onu... Sağından ya da beyaz önlüğünün yakasından kır çiçeklerini eksik etmedi hiç. Aynı yıl kendi deyimiyle "kral"ını buldu. 1971'de evlendi.

1970'de tıp fakültesinden mezun olduktan sonra, ABD'de anestezi ihtisası yaptı, 1977-1981 yılları arasında göz hastalıkları alanında uzmanlık eğitimi aldı. Her ortamda "gözcü" iken "toplumun gözcüsü" olmaya karar verdi. Bu nedenle Londra'da Çocuk Sağlığı Enstitüsü'nde "Toplum Göz Sağlığı" konusunda eğitim aldı.

Edindiği birikimi, kamucu görüşleriyle birleştirerek topluma aktarabileceği en iyi yolların birinin Sağlık Bakanlığında görev yapmak olduğunu düşündü ve bu nedenle 1987 ve 1996 yılları arasında Sağlık Bakanlığı'nda danışmanlık ve Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı yaptı.

Hayalindeki sağlık ortamına kavuşmada ve toplum sağlığında özlenen düzeye gelebilmede yalnızca üniversitelerde ve Sağlık Bakanlığında yapılan çalışmaların yeterli olmayacağını gördü. Mesleki sorumluluk ve toplumcu bakış açısıyla meslek örgütlerinde çalışmanın zorunlu olduğunu inandı. Bu düşünceleri 1984'te Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu'na aday oldu ve seçildi.

1984-1988'de Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi, 1990-1994 arasında TTB İkinci Başkanlığı ve ardından 1996-2006 yılları arasında TTB Merkez Konseyi Başkanlığı üstlendi. TTB için hissettik-



lerini 2001'de dostlarına gönderdiği yeni yıl mesajında: "Türk Tabipleri Birliği'ni, bir avuç gönüllü, güzel insanla üretiliyoruz, pek fazla duyurmasak da iyi işler yapıyoruz. Bazen de beğenilmiyor, zaman zaman mahkeme mahkeme dolaşıyoruz. Tüm bunlara karşın işimizi sevgi ve heyecan duyuyoruz" biçiminde ifade etmişti.

Mücadeleci yönünü, 2004 yılında yaptığı bir konuşmada en iyi kendisi anlatıyor: "en ağır sınavdan en saf olan geçer, öder geçer diyor şair. Bizler de tüm saflık ve iyi niyetimizle, her gün hastalarımız karşısında, her gün aksak bir sağlık sistemi içinde sınavdan geçiyor ve bedel ödülüyor. Anlatmama gerek yok; bu bedel erken ölümler, tükenmişlik ve meslek hastalıklarıyla sonuçlanıyor. İkinci işler, üçüncü işler peşinde koşuruluyor, her gün repeteyle, ilaç reçetelene engelle-riyle, vergi konularıyla onurumuz kırılıyor, yaralanıyoruz. Safız, iyi niyetliyiz. Kamu Yönetimi Temel yasaları, sözleşmeli personel, performans dayalı döner sermaye uygulaması daha neler neler, üzerimizle yığılıyor.

hayatın ağırlığıyla ütülendik temiz ve uslu ne zaman kıldasak onlar yolunuzu kesti, aydınlandı

Bu olumsuz ortamı değiştirebilmenin temel belirleyicileri olduğumuzu daha çok fark ettik. Kolay değildi, başararak ve

bugün her şeye rağmen, tüm engellemelere rağmen çözüme yakınız.

Bir halkın oğlu olmak, ona ilişkin ne varsa bilmek değil midir?

Anlatılmak değil midir, ne varsa yaşadığı, düşlediği?

Üretkenliği yalnızca ulusal düzeyde değil, aynı zamanda üstlendiği uluslararası görevlerde de kabul gördü, ispatlandı. Dünya Bankası 1. Sağlık Projesi Eğitim Sorumlusu, Avrupa Birliği Türkiye Sağlık Uzmanı Komitesi Raporörü, Avrupa Birliği Biomed Projesi Danışmanı, Ulusal Körlükleri Önleme Komitesi Başkanı, Avrupa Konseyi Sağlık Komitesi Ülke Temsilcisi, Uluslararası Körlükleri Önleme Komitesi Ülke Temsilcisi, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Sağlık Araştırmaları Danışmanı olarak da görev yaptı.

Ama en büyük tutkusu TTB oldu. Bu tutkunun en önemli nedenlerinden biri kendi deyimiyle "TTB'nin en özgürce çalıştığı ortam" olmasıydı. O hekimlerin Füsün Ablası'ydı. TTB'de pratiksen hekimlikten, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi'ne; mezuniyet öncesi tıp eğitiminden, tıp eğitimi buluşması toplantılarının düzenlenmesine, mezuniyet sonrası eğitime, sürekli mesleki gelişime; hasta haklarından, insan haklarına, kadın haklarına kadar ulaşan geniş bir yelpazede öne çıkartmaya çalıştığı başlıkların hepsinde uğraştı, ürünler verdi.

Ayrımcılığı hiç sevmedi. Ama kadınlar için pozitif ayrımcılıkta yana oldu. Savaşta hep karşı oldu, bireysel silahlara, mayınlara karşı, insan hakları konusunda yürüttüğü çalışmalarında, her aydın sorumluluğunu hep taşıdı. Doğruları ve inandıklarını her düzeye, her platformda dile getirdi. Meslektaşlarına Sağlık Bakanı tarafından "eliniz hastaların cebinde" suçlaması yöneltilmiş, kürsüye fırlayıp, bunu asla kabul etmediğini ve bu sözlerin geri alınması gerektiğini haykıracak kadar yürekliydi.

Bir hekimin sözleriyle "eşimle olduğumda eşimle olmam gereken zamandan çalışmıyorum" diye düşünürdü.

Her zaman sevgili kızları Selin ve Aylin ile gurur duydu. Her zaman ailesini en ön planda tuttu, zaman ayırdı. Ama yine de bunun yeterli olmadığını yakınları. Neysi ki Lale'si ona hep destekti. Bir hekim yakını olmanın güçlüklerini 1996'da Tıp Dünyası'nda yazdığı "Bir Cerrahla Yaşamak" adlı yazısında şöyle ifade edektekti:

"Tıp mesleği hekimin kendisi için zorluklarla doludur. Bu zorlukların yakındakilere yansımaları ise belki de daha yükündür. Bu yakındakiler bir ana-baba, yaşam arkadaşları ya da bir çocuk olabilir. Kızlarım "hekim çocuğu olmanın zorluklarını ya da güzelliklerini (az olduğuna inanıyorlar) zaman zaman dile getiriyorlar ve arkadaşlarıyla paylaşıyorlar... Ancak temeli sevgi olan bir meslek sahibi ile yaşamamanın güvencesinin keyifli yanları da pek çok. Hekimlik adına kamucuyu yaratacak, mesleği tanıttıracak, sorunların çözümüne katkıda bulunacak en önemli grubun yaşam arkadaşları olduğun düşünerek tüm hekim yakınlarını destek olmaya ve bizimle paylaşmaya çağırıyorum."

Ve Füsün Sayek hasta oldu. "Kişisel gündem"ini "Hayat biz başka programlar yaparken başımıza gelenlerdir" diyerek paylaştı.

O döneme ait hislerini D. Chopra'nın ifadeleriyle, "Çoğumuz hayatı biraz korkarak, biraz gergin ve biraz heyecanlı yaşarız. Saklambaç oynayan çocuklar gibiyiz aslında, bulunmamayı umarak ve bu bekleniş içinde tırnaklarımızı yiyerek bulunmak istiyoruz çünkü. Bu fırsat çok yakınlaştığında endişeleniyor ve korku bizi yendiğinde de gölgelerin derinliklerine iyice saklanıyoruz" diye aktardı.

O dönemde en büyük desteğini "canıma can katan Can" dediği torunundan aldı. Füsün Abla sen bize Can Yücel'in dizeleriyle "çaresiz dertlere düştüm yok mu bunun çaresi? var: yaşamayı ölecek kadar sevmek"

diye seslenmişti. Öğüdünü tutacağız. Seni çok seviyoruz.

Doç. Dr. Özen Aşut

Sevgili Arkadaşım Füsün

Son görüşmemizde, hastane odasında gene gülmüşeyerek bakıyordun çevreye. Doğrusu biraz çekinerek girmiştin, çünkü kapıda, "Hastanın sağlığı açısından girmeyin" türünden bir şeyler yazıyordu. Kapıda imza için bir defter vardı. Ama Selin girebileceğini söyleyince yanına gelmişim. Çok sevinmiştin. Ancak adımı söylemedin. Acaba unuttu mu diye düşündüm, çünkü sen tanıdığım kişilerinle kesinlikle adlarıyla konuşurdun. İletişim konusunda bir ustaydın. Bir süre sonra ben kalkmak isteyince, "Ne olur gitme, biraz daha otur" dedin. Nedenise içim burkulu... "Tabii otururum" diyerek bir süre daha oturdum. Geride bıraktığımız TTB Kongresi'ni anlattım biraz. Son görüşmemiz böyle oldu...

Seni tanıdığımı sanırdım. Yıllar boyunca o kadar çok şeyi birlikte yaşadık ve paylaştık ki... Oysa seni Arszuz'a uğurladığımız o törende, yaşamında ne çok tanımadığımı özelliğinin olduğunu gördüm. Örneğin, uluslararası etkinliklerinin ve görevlerinin bazılarını; örneğin, önce anestezi uzmanlığı almış olman; örneğin İskender'e "Benim Kralım" demen, ve daha başkaları... Törende dostların anlattığı kimi anılar ve yaşamışlıklar, doğrusu o kadar çok yönlü yaşamda nasıl zaman bulduğun konusunda beni şaşırttı. Zaten sen beni hep şaşırtırdın...

Bunları fark etmek benim acı ve öfkemi daha da artırdı. Herkesi ağılattın. Törende gözyaşları birbirine karıştı. Herkes birbirinin omzunda ağladı. Sen arkandan ağlanmasını istemezdim belki ama biz ağladık. Çünkü öylesine çaresizdik. Ölüm karşısındaki çaresizliği tüm acımasızlığıyla duyduk ve isyan ettik...

Senin böylesine gerekli olduğun bir dönemde aramızdan ayrılmanın büyük haksızlığı... Ayrılmadın, aramızdasın, seni hep yaşatacağın gibi klasik sözler söylemek beni avutmuyor. Bizi bırakıp gitmen büyük bir boşluk yaratacak. Yaratıcı düşünce ve eylemlerini; duygulu, sevecen insan ilişkilerini; iyimserliğini, herkese değer veren duygusal ve yürekli konuşmalarını içimiz yanarak özleyeceğiz...



dan birisi. Tütün Çerçeve Anlaşması için, Cenevre'de Dünya Sağlık Örgütü toplantılarında sigara tükelleriyle yapılan kırıncı kırıncı sa-vaştaki çaba ve katkıları, sigara karşıtı mücadele içinde olanların hala belleklerinde.

Onunla ne çok şey paylaşmışız. Sigara sorunu, kadın hakları ve TTB'de kadın meslektaşlarımızın temsilietiyi, bireysel silahlanma, barış savaşını, gericilikle savaş, pratisyen hekimlik, temel ilaç çalışmalarını ve, ve... Her biri ayrı bir yazı konusu olabilir. "Hekim ve Sigara" kitabının yazımı ve basımı konusundaki beni yürekliendir- den desteğini anımsıyorum. Sonra genel pratisyenlik meslek eğitimi ve Genel Pratisyenlik Enstitüsü stü- rucine katılmam... Beni bu alanla buluşturan da Füsün oldu. Pratisyen hekimlere bu alana ilgi duydu- ğunu ve kamucu öğretiyi buluştur- du. Bu süreç Füsün'da öylesine yumuşak ve doğal işledi ki belki kendisi de bunu zaman içinde fark etti.

"Eğer öledüğümüz düzeni a- dı buysa, ben de bunu severek kabul ediyorum" demişti. Füsün, kendisini Türk Tabipleri Birliği ortamında en mutlu ve hu- zurlu hissettiğini belirtmişti. Hak- sızlıklar ve eşitsizlikler karşısında ki kararlı ve mücadeleci tutumu, arkadaş ve dost ortamlarında onu tanıyanların çok iyi bildiği yumu- şak, sevecen, barışçıl ve birleştirici yaklaşımlara döndürdü. Bu ne- denle, sorunların dostlukla çözüle- mediği, tartışmaya döndürüldü, baş- ka bir deyişle kendi yöntemlerinin geçersiz kaldığı TTB ortamların- da hoşlanmadı. Böylesi durum- larla çok üzüldüğünü biliyorum. Sonunda kendisine göre bir çözüm bulmuştu: Dost insanlarını birbiri- riyle tartışıp birbirlerini kıracağını tahmin ettiği toplantılardan ola- naklar ölçüsünde uzak kalmayı öğledi. Böylece kendisi için acı ve üzüntü kaynağı bir süreçten ko- runmaya çalıştı belki.

Uluslararası toplantılarda, sık- lıkla onu sorarlardı. Katıldığım bir toplantıda, uluslararası tütün kong- resinde konuşmasıyla herkese ders verdiğini söylemişti katılımcılar-

dan birisi. Tütün Çerçeve Anlaşması için, Cenevre'de Dünya Sağlık Örgütü toplantılarında sigara tükelleriyle yapılan kırıncı kırıncı sa-vaştaki çaba ve katkıları, sigara karşıtı mücadele içinde olanların hala belleklerinde.

Onunla ne çok şey paylaşmışız. Sigara sorunu, kadın hakları ve TTB'de kadın meslektaşlarımızın temsilietiyi, bireysel silahlanma, barış savaşını, gericilikle savaş, pratisyen hekimlik, temel ilaç çalışmalarını ve, ve... Her biri ayrı bir yazı konusu olabilir. "Hekim ve Sigara" kitabının yazımı ve basımı konusundaki beni yürekliendir- den desteğini anımsıyorum. Sonra genel pratisyenlik meslek eğitimi ve Genel Pratisyenlik Enstitüsü stü- rucine katılmam... Beni bu alanla buluşturan da Füsün oldu. Pratisyen hekimlere bu alana ilgi duydu- ğunu ve kamucu öğretiyi buluştur- du. Bu süreç Füsün'da öylesine yumuşak ve doğal işledi ki belki kendisi de bunu zaman içinde fark etti.

"Eğer öledüğümüz düzeni a- dı buysa, ben de bunu severek kabul ediyorum" demişti. Füsün, kendisini Türk Tabipleri Birliği ortamında en mutlu ve hu- zurlu hissettiğini belirtmişti. Hak- sızlıklar ve eşitsizlikler karşısında ki kararlı ve mücadeleci tutumu, arkadaş ve dost ortamlarında onu tanıyanların çok iyi bildiği yumu- şak, sevecen, barışçıl ve birleştirici yaklaşımlara döndürdü. Bu ne- denle, sorunların dostlukla çözüle- mediği, tartışmaya döndürüldü, baş- ka bir deyişle kendi yöntemlerinin geçersiz kaldığı TTB ortamların- da hoşlanmadı. Böylesi durum- larla çok üzüldüğünü biliyorum. Sonunda kendisine göre bir çözüm bulmuştu: Dost insanlarını birbiri- riyle tartışıp birbirlerini kıracağını tahmin ettiği toplantılardan ola- naklar ölçüsünde uzak kalmayı öğledi. Böylece kendisi için acı ve üzüntü kaynağı bir süreçten ko- runmaya çalıştı belki.

Uluslararası toplantılarda, sık- lıkla onu sorarlardı. Katıldığım bir toplantıda, uluslararası tütün kong- resinde konuşmasıyla herkese ders verdiğini söylemişti katılımcılar-

dan birisi. Tütün Çerçeve Anlaşması için, Cenevre'de Dünya Sağlık Örgütü toplantılarında sigara tükelleriyle yapılan kırıncı kırıncı sa-vaştaki çaba ve katkıları, sigara karşıtı mücadele içinde olanların hala belleklerinde.

Onunla ne çok şey paylaşmışız. Sigara sorunu, kadın hakları ve TTB'de kadın meslektaşlarımızın temsilietiyi, bireysel silahlanma, barış savaşını, gericilikle savaş, pratisyen hekimlik, temel ilaç çalışmalarını ve, ve... Her biri ayrı bir yazı konusu olabilir. "Hekim ve Sigara" kitabının yazımı ve basımı konusundaki beni yürekliendir- den desteğini anımsıyorum. Sonra genel pratisyenlik meslek eğitimi ve Genel Pratisyenlik Enstitüsü stü- rucine katılmam... Beni bu alanla buluşturan da Füsün oldu. Pratisyen hekimlere bu alana ilgi duydu- ğunu ve kamucu öğretiyi buluştur- du. Bu süreç Füsün'da öylesine yumuşak ve doğal işledi ki belki kendisi de bunu zaman içinde fark etti.

Prof. Dr. Şükrü Hatun

Sevgili Füsün Abla,

Biliyorsun ben abla, abi deme- yi severim; ama şimdi düşünüyö- rum her gün yirmi dört hissetti- ğim üç beş tane abim var (Mah- mut abi, Selim abi, Ömer abi, İs- kender abi, şimdilerde Akın abi- gibi) ama biraz da şaşırarak görü- yorum ki senden başka ablam yok. Bugün Selin'den öğrendim şimdi sen bir hastane yatağında hep uyuyarak yatıyormuşsun; anladım ki senle artık hiç konuşamayacağım. Bu sabah bunu düşünüp odamda kimse duymadan ağladım. Yani sensiz kalacağımı anladım Füsün Abla. Biliyorsun Nazife sana "kendim için değil de arkamdan sevdiğim çok acı çekecekler diye üzülüyorum" demişti. Şimdi biz Füsün Abla, her sabah seni yokluğunla da içimizde kavru- larak uyanacağız. Güneşin aynı güneş, gökyüzünün aynı gökyüzü oldu- ğunu bileceğiz ama içimizdeki boşluk duygusu hiç geçmeyecek. Mesela ben yazdığım yazıları artık sen okuyamayacağın için aynı iste- kle yazamayacağım; ya da akhı- ma bir duygu, bir düşünce geldi- ğinde seni arayamayacağım sızı- sı ile dolacak içim. Hatırlıyor mu- sun senle sendan bir önceki buluş- mamızda uzun uzun yaşadım ve adını anmadan ölümden konuş- muştuk; ben de sana "Füsün Abla biz Nazife'nin hastalığı sırasında insanın güzel yaşamı kadar başına gelenleri güzel karşıla- şmasının ne kadar değerli bir şey olduğunu öğrendik. Sen de gü- zel, çok güzel yaşadın. Şimdi de işte hep beraber bu zorluğu da güzel yaşayacağız" demiştik.

Sen de o güzelim iyimserliğine gülmüş "Doğru söylüyorsun Şükrü. Şimdiki kadar ne istediysen yaptım; çok güzel yaşadım. Şimdi de sakinim aslında ama daha bir yaşam yeni doldu- ran torunum Can'ı düşününce kendimi tutamıyorum" demiştin. Senle konuştuk mu yeterince biliyorum ama ikimizi birleştiren şeylerden birinin çocuklar oldu- ğunu düşünüyorum şimdi ben. Beni biraz da çocuk doktoru oldu- ğum için sevdiğini bilirdim. O gü- nez Ankara yıllarında beni ne ka- dar destekleştin; diyabetli çocuk- lar için dertlerimi gelip sana anlatır sonra da şaşırdım nasıl bu kadar yürekli anlıyorsun her şeyi diye. Bazen heyecanla Sağlık Ba- kanlığı'ndaki odana gelirdim ken- dimle dolu, aklımda bir sürü fikir. Sen benden daha çok heyecanlan- ırdın. Hatırlıyor musun biraz da bu duygularla Atina'ya Dünya Sağlık Örgütü'nün düzenlediği bir toplantıya gitmiştik birlikte; diya- betli çocuklar için bir şeyler yapı- labilir miyiz diye. Ne kadar iyi vakit geçirmiştik; orada biriken duygu ve bilgilerle bir çok iş yaptık bili- yorsun dönüştü.

Füsün Abla, anlatacak o kadar çok şey var ki; hem anlatacak hem de coşku duyulacak çok şey. İnan Füsün Abla sonradan çok seveceği insanları önce uzaktan sever, için- de büyütür; sonra bir gün onlarla karşılaşmışında her şeyin tam um- duğu gibi olduğu sevinci ile dolar içi. Benim ki de böyle oldu. Sanırım senle ilk kez -1984 yılı olma- lı- her sabah yürüyerek, düşün-

rek, hayaller kurarak gittiğim Adı- raman 2 Nolu Sağlık Ocağı'na ge- len Türk Tabipleri Birliği Haber Bülteni'nde yayımlanan bir röpor- tajında karşılaşmıştım. Soyadını hoca- mız İskender Sayek'ten biliyordum; senin de çok başarılı bir göz doktoru olduğun duymuştum. Bu akrabalık duygularıyla ama en çok röportaj metninin içine serpiştiril- miş fotoğraflardaki akıllı ve du- yarlı yüzünü aklımda tutarak ve etkilenerek okuduğumu hatırlıyo- rum o röportajı. Sonra Ankara yıl- larında sanırım 1990'ların başına kadar pek karşılaşmadık senle; ya da karşılaştysak da yakınla- şmadık. Sonra biliyorsun bizi hangi rüzgar yan yana getirdi diye hep şaşırdığımız onlarca insanla (Selim Öler, Ata So- yer, Ali Süha Çalkoçlu, Ok- han Akhan, Eriş Bilaloğlu, Mehmet Kitapçı, Kürsat Yıldız, Alirıza Tiryaki, Zuhul A- zamoto, Cem Terzi, Mahmut Ortakaya, Ümit Kartoğlu, Necdet İpekyüz, daha bir çok insan işte) gönlümüzü Türk Ta- bipleri Birliği'ne yattırдық; ama bir o kadar da birbirimize yattır- dık Füsün Abla. Senin Tunali Hilmi Caddesi'ndeki muayene- hanene Kürşatla geldüğümüz gün hatırlıyor musun; Türk Ta- bipleri Birliği'nde yeni şeyler yapmak isteyen insanlar olarak se- nin bize ne kadar lazım olduğunu anlatmaya çalışmıştıktan sana. Sen de bizi yönlendirerek uğurlamıştın odandan. Sana söyledim mi bilmi- yorum ben bu ilk görüşmeyi hiç u- nutmadım Füsün Abla; yani sana bir insan olarak bağlandığım o za- mana hep sadık kaldım. Sanki seni Türk Tabipleri Birliği'nde çalış- maya biz zorladık diye senin üzeri- ne hiç toz kondurmak için elim- lizden geleni yaptık sonraki yıl- larda. Gerçi sen, seni biraz yaban- cı gibi gören birçok arkadaşı son-

raki hayatın ve yaptıklarınla utan- dırдың ama biz sana yapılan her türlü haksızlık senden de daha çok etkilendik. Ben yine de sana en büyük haksızlığın Sağlık Ba- kanlığı'nda çalışırken yapıldığını düşünürüm. Ne kadar yararlı ol- duğun ve ne kadar üzüldüğünü Hashimato tiroiditis'i olarak gös- termiştin.

Sonra işte biliyorsun 1990 Ha- ziran ayından itibaren -16 yıldır neredeyse- sembiyotik olarak ya- şamaya başladık; Türk Tabipleri Birliği'nde yeni bir dönem başla- tırken yaşadığımız da kaynaştı.



Evlerimiz, çocuklarımız, eşleri- miz, arkadaşlarımızla yeni bir ha- yat kurmuştu sanki. Ama en çok sizin Çankaya Basın Sitesindeki e- vizinin gecekondulara bakan bal- konunda yürüklerimiz birleşirdi. Sen ne güzel ev sahipliği yapardın Füsün Abla; bilmem sana söyledik- mi, belki biz (Mahmut abi, Selim abi, Nazife, Eriş, Pinar, Ali, İs- kender abi ve daha bir çok insan) sonraki yıllarda hep o balkonda geçen zamanları özledik. Bizi birle- ştiiren ve yücelten dostluk duy- usunu hiç unutmadık. İskender a-

binin üst kattan yavaşça inişini, se- nin neşelen hafifleyen ruhumuzda da. Yalnız Füsün Abla bizi ne bir- leştirdi sorusuna bir çok ortak ce- vabımız olabilir ama sanırım iki- miz de bizi en çok Sürekli Tıp E- ğitimi Dergisi'nin birleştirdiğini, yürüklerimiz, beyinlerimizin du- ğunu ve ne kadar üzüldüğünü Hashimato tiroiditis'i olarak gös- termiştin.

Konuşmayı severim bilirsin; a- ma salonda sen olduğunda as- lında biraz da senin için konu- şurdum. Senin beni yüreğine anladığımı, sevdiğini, destekle- diğini hissederdin kürsüde, mutlu olurdu. En son seni dü- şünerek konuştuğum da ise sen salonda yoktun; kürsünün arkasındaki perdeye senin o biraz hınzır gülüşlü fotoğrafın yansı- yordu. Ben ise yüreğimde bin- bir acı o eski güzel günleri sa- yandım bütün ruhumla; dost olduğumuzu kürt arkadaşlarımızı, içimiz yanarak izlediğimiz ölüm oruçlarındaki tutumuzu, son 15 yılda savunduğumuz he- kimlik değerlerini ama en çok da aramızdaki su katılmamış dostluğum savundum senin beni duyduğunu düşünerek.

Bana sorsalar Füsün Abla en çok ne zaman mutlu oldun, ne za- man yaşama en çok katıldın diye, Türk Tabipleri Birliği'nde Selim abinin Başkan, senin ikinci baş- kan, benim genel sekreter oldu- ğum 1992-1994 yılları arası za- mandı derim. Yaşamımdaki en gü- zel üçlüyü oluşturmuştuk o za- man; gerçi siz Selim abi ile daha sonraki yıllarda hep o balkonda geçen zamanları özledik. Bizi birle- ştiiren ve yücelten dostluk duy- usunu hiç unutmadık. İskender a-

binin üst kattan yavaşça inişini, se- nin neşelen hafifleyen ruhumuzda da. Yalnız Füsün Abla bizi ne bir- leştirdi sorusuna bir çok ortak ce- vabımız olabilir ama sanırım iki- miz de bizi en çok Sürekli Tıp E- ğitimi Dergisi'nin birleştirdiğini, yürüklerimiz, beyinlerimizin du- ğunu ve ne kadar üzüldüğünü Hashimato tiroiditis'i olarak gös- termiştin.

Konuşmayı severim bilirsin; a- ma salonda sen olduğunda as- lında biraz da senin için konu- şurdum. Senin beni yüreğine anladığımı, sevdiğini, destekle- diğini hissederdin kürsüde, mutlu olurdu. En son seni dü- şünerek konuştuğum da ise sen salonda yoktun; kürsünün arkasındaki perdeye senin o biraz hınzır gülüşlü fotoğrafın yansı- yordu. Ben ise yüreğimde bin- bir acı o eski güzel günleri sa- yandım bütün ruhumla; dost olduğumuzu kürt arkadaşlarımızı, içimiz yanarak izlediğimiz ölüm oruçlarındaki tutumuzu, son 15 yılda savunduğumuz he- kimlik değerlerini ama en çok da aramızdaki su katılmamış dostluğum savundum senin beni duyduğunu düşünerek.

Bana sorsalar Füsün Abla en çok ne zaman mutlu oldun, ne za- man yaşama en çok katıldın diye, Türk Tabipleri Birliği'nde Selim abinin Başkan, senin ikinci baş- kan, benim genel sekreter oldu- ğum 1992-1994 yılları arası za- mandı derim. Yaşamımdaki en gü- zel üçlüyü oluşturmuştuk o za- man; gerçi siz Selim abi ile daha sonraki yıllarda hep o balkonda geçen zamanları özledik. Bizi birle- ştiiren ve yücelten dostluk duy- usunu hiç unutmadık. İskender a-

Nazife'nin mezarını ziyarette gide- medik.

Biliyorsun sen aramazsan ben seni arardım; benim henüz hiçbir şey bilmediğim, senin içine kapandı- ğın haftalarda da seni arka arka- ya aradım ama her defasında evde- kiler farklı cevaplar verdiler bana. İçime bir kurt düştü ama pek kötü bir şey düşünmedim. Sonunda evi- nin emektarı Lale'ye sordum, "Füsün Ablanın bir şeyi mi var" diye. O da bana "Ben bir şey söy- leyemem Şükrü bey" deyince he- nem Metin'i aradım. "Metin... Füsün Abla..." sözleri çıktı ağzımdan. Cümlemi tamamlama- dan anlamıştım sana bir şey oldu- ğunu... Sonrasını sen tahmin eder- sin. Önce niçin biz yanmda olama- dık diye düşündüm; yani ben An- kara'da olsaydım belki böyle ol- mazdı dedim safça ve çocukça. Sonra kendimi alıstırdım işte her şey... Günlük sonra senle konuşa- bildim... "İlk kez aile dışında senle görüşüyorum Şükrü" de- din... Sana sarılabildim mi hatırla- mıyorum. Çok uyarılmışlardı çünkü sakın ağlama diye. Sarılırsam ağ- lardım diye düşünüp sarılamadım belki. Ama bir defa sen otururken ellerini sevmeme izin vermiştin... O duygu kaldı her içimde.

Sana en son Sever'le gelmiş- tik; onu tanı istemişim. Üçümden yorgundu ama ruhunla bizi yürek- lendirdin, sevgini hissettirdin. Bizi kapıya kadar geçirmiştin dik dur- maya çalışarak.

Belki artık sana itiraf edebil- rim o gün içimden vedalaşmıştım senle.

Sevgili Füsün Abla, biz Nazife'den sonra şimdi benim de sevgi- ni açacağı her sabah benim sevdi- ğim çiçekler gibi; senden kalan baş- tın duyguları koruyacağız yaşamı- mızın sonuna kadar. Zaten sen de başka bir şey istemezdim bizden. 12.10.2006

Başlayan ve bitmeyen...

İyi hekimlik değerleri için ve sağlığı piyasaya teslim eden anlayışa karşı uzun yıllardır mücadele veren ve son 10 yıldır Türk Tabipleri Birliği'nin Merkez Konseyi Başkanlığını yürüten Dr. Füsün Sayek, bir süredir tedavi görmekte olduğu kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.



17.10.2006

Tıp Dünyası - ANKARA - İyi hekimlik değerleri için ve sağlığı piyasaya teslim eden anlayışa karşı uzun yıllardır Türk Tabipleri Birliği ortamlarında mücadele veren ve son 10 yıldır Türk Tabipleri Birliği'nin Merkez Konseyi Başkanlığını yürüten **Dr. Füsün Sayek**, 16 Ekim 2006 Pazartesi sabahı, bir süredir tedavi görmekte olduğu kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Hekimlerin "**Füsün Abla**"sı Sayek için, 17 Ekim Salı günü Türk Tabipleri Birliği önünde tören düzenlendi. Aynı gün Maltepe Camii'nde kılınan namazın ardından, eşi **Prof. Dr. İskender Sayek**'in memleketi İskenderun-Arsuz'a götürülen Sayek, 18 Ekim Çarşamba günü de burada düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Hekimlik ortamına katkıları ve ülke demokratik ortamına ilişkin olarak gösterdiği çabalarla olduğu kadar, daima güler yüzlü, yapıcı, birleştirici ve duyarlı kişiliğiyle tanınan Sayek'in vefatı, hekimler, yakınları ve dostları arasında büyük üzüntü yarattı.

Sayek'in vefatının ardından Türk Tabipleri Birliği önünde düzenlenen törene Sayek'in ailesi ve dostları, milletvekilleri, sendika, meslek ve sivil toplum örgütlerinin yöneticileri,

tabip odaları ve TTB yöneticileri ile çok sayıda hekim ve tıp fakültesi öğrencisi katıldı. Sayek'in anısına saygı duruşuyla başlayan tören, yaşam öyküsünün okunmasıyla devam etti. Ardından, yakınları **Füsün Sayek**'i anlattılar.

Konuşmaların ardından, Sayek kır çiçekleri ve gözyaşları eşliğinde Maltepe Camii'ne götürüldü. Maltepe Camii'nden de alkışlar arasında Arsuz'a uğurlandı.

Dr. Füsün Sayek için, 18 Ekim Çarşamba günü de Arsuz'da bir tören düzenlendi. Arsuz kent meydanında yapılan törene, yine katılım büyük oldu. Sayek'in ailesi, yakınları, meslektaşları ve Arsuzlular'ın yanı sıra, şehir dışından gelen çok sayıda dostu da buradaki törende hazır bulundu. Saygı duruşunun ardından, Akbabası **Tevfik Sayek**, Arsuz Belediye Başkanı **Fuat Süme**, **Prof. Cem Terzi**, Gaziantep Tabip Odası Başkanı **Dr. Kemal Bakır**, Hatay Tabip Odası Başkanı **Dr. Abdülmesih Hürigil**'in Sayek'e ilişkin konuşmalarına geçildi. Kızı **Selin Sayek** de acısının büyüklüğünü dile getirdi. Kılınan cenaze namazının ardından Sayek, sevenlerinin gözyaşları arasında Arsuz Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törenden...



TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy:

Bugün bir sevgili dostumuzu, mücadele arkadaşımızı, yaşamız kaç olursa olsun sevgili "**Füsün Abla**"mızı sonsuzluğa gönderiyoruz. **Füsün Sayek**, yarım yüzyıllık aşkın devrimci hekim hareketinin en önemli, en önde gelen, en yiğit taşıyıcılarından biriydi. Onun en önemli özelliklerinden biri öfkeyi bile sevgiyle ifade etmesiydi. Füsün'un yüzüne bakmak bu eşsiz özelliği görmek için yeterlidir. Füsün Sayek Türkiye'de özellikle 1980'den beri sağlık alanını piyasaya teslim eden anlayışa karşı açılan mücadeleye bayrağını taşıyan yoldaşlarımızdan biriydi. Onun bıraktığı noktadan bu mücadele sürecektir. Ta ki bu anlayış değişinceye kadar. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Hepimize başsağlığı diliyorum.



Dr. Tülay Kansu:

Sevgili Füsün'umuzu kaybettik, acımız çok büyük, kelimeler anlamsız ve yetersiz kalıyor. Füsün, biz dostları için vazgeçilmez bir bağ, bir neşe kaynağı idi. Hayat doluydu, adeta ölümsüz gibiydi.

Mezuniyet yılığımızda onun için şöyle yazıyor: "**Etiyolojisi aydınlanmamış diyabet vakalarından biridir. Tatlılığının doğuştan mı, yoksa sonradan mı olduğu tıp çevrelerince sık tartışılan bir konudur. Annesinden güler ve konuşarak doğduğu, içine girdiği toplulukların bu vakanın etkisiyle gülmeye başladıkları bilinir. Neşeli olmanın ömrü uzattığına olan inancı yüzünden, öm-**

rünü uzatmak için ancak mutlu bir azınlığın uygulayabildiği bu eski tedavi metodunu kullanır..." Maalesef bu tedavi işe yaramadı ve biz sevgili Füsün'umuzu çok erken kaybettik.

Bugün ebediyete uğurladığımız bu güzel insanın, dolu ve başarılı bir yaşamı oldu. Yaşama en büyük katkılarından birinin **Selin** ve **Aylin** gibi çok değerli çocuklar yetiştirmesi olduğunu düşünüyoruz. Sevgili eşi **İskender**, kardeşi **Serap** ve **Oktay**, annesi **Müberra** hanım yaşamı ve hastalığı süresince en büyük desteği oldular.

Bu ebedi yolculukta, Füsün'la birlikte beynimizden ve yüreğimizden bir parça da birlikte gidiyor. Dünya daha renksiz, hayat daha zor görünüyor. Onu yakından tanımak bir ayrıcalıktı. Gülen yüzünü, zekice esprilerini unutmak mümkün değil. Onu çok özleyeceğiz.

Sevgili arkadaşımıza, gittiği yerde huzur, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.



Prof. Dr. Şükrü Hatun:

Sevgili Füsün Abla, burada seni, İskender Abi'yi, Selin'i, Aylin'i seven yüzlerce insanla beraberiz. İçimizdeki her şeyi söylemek imkansız. Ben birkaç tanesini söylemeyi deneyeceğim. Aslında Füsün Abla, hepimizin yürekleri aynı. Ama biz senden anlayarak ve iyi sevmeyi öğrendik. Öyle ki sen TTB'ye geldiğin zaman yüreğimiz hafifledi. Biz senle birleştirdin. Aslında bu ülkenin her yerindeki tabip odalarını TTB haline getiren sendin. Seninle erinmeden, kolayca yola çıkmayı öğrendik. Bize büyük yolculuklar küçük adımlarla başlar, bunu öğrettin. Örneğin STED, örneğin uzmanlık eğitimine ilişkin çalışmalar ve birçok şey. Ve biz seninle konuştuğumuz zaman -ben bunu çok hissedirdim, yaşadım- sanki duygularımız akar, düşüncelerimiz güçlenirdi. Her şeyi yapabiliriz gibi geldirdi.

Ülkemizin zor dönemlerinde hep beraber mücadele ettik. Şimdi o vandal erkekler topluluğu, Sağlık Bakanları, müsteşarlar, genel müdürler... Nerede onlar? Kabalıkla TTB'ye ve Türkiye'ye de

eşitlikçi, insancıl bir sağlık hizmeti değerine -aslında Füsün Sayek'e- saldırırken onların bu ülkede hiçbir izinin kalmayacağına ben eminim. Füsün Abla için rahat olsun. Çünkü senin anılarının ve kişiliğinin binlerce hekimin ve tıp öğrencisinin kalbinde yaşayacaktır. Seni sonsuza uğurladığımız bugün biliyoruz ki biz, bundan sonra her sabah senin sevgine açacağız; senin sevdiğin kır çiçekleri gibi. Ve söz veriyorum senden kalan bütün duygularını, düşünceleri ve fikirleri yaşamımız boyunca koruyacağız. Sen de bizden başka bir şey istemezsin.



Prof. Dr. Cem Terzi:

Füsün Abla, günümüzün prototipi insanlardan biri değil. Kendisini toplumdan ayrı olarak tanımlayıp, kendi çıkarlarını toplumdunkinden farklılaştırdığı ölçüde; ortak mekanizmaların dışında duran ve kendi dar çıkarının gereğini bir ahlaki kaygıya yer vermeden kollayan insanlardan biri değildi. Güce tapan biri değildi.

Çıkarıcı bireycilikten hep uzak durdu. Hem kendi hayatına hem öteki hayatlara saygı, sevgi, özen, duyarlılık, özveri ile yaklaşırken bir yasama sanatı geliştiren biriydi. Vandal maddi getiriler uğruna kişiliğini, kimliğini, onurunu gözden çıkarmayı aklımdan geçirmeyen bir insandı. Yaşamı, **Murathan Mungan** şiiyirine sınırsız tutardı. Neslini tüketmekte olan insanlardan biriydi. Yiğit bir toplumcu idi. Umud ve kıvılcım doluydu. Türkiye'nin "**meçhul aydın anıtının altına**" bir yiğit toplumcu veriyoruz. Ruhu şad olsun... Başımız sağ olsun. Başımız dik olsun.

DİSK Başkanı Süleyman Çelebi:

Yalnız doktor değil, bir mücadele insanıydı. Hem sağlık sorunlarına hem Türkiye sorunlarına duyarlılığı ile kendisini tanıdı. En moralsiz dönemimizde bize moral veren ve mücadele azmimizi çoğaltan önemli bir önderdi. Sağlık sorunlarından Türkiye'nin temel sorunlarına, daha iyi yaşam mücadelesinde önder-

lik yaptı. Mücadeleyi beraber sürdürdük. Bu anlamda yerinin çok zor doldurulacağını biliyoruz. Ama önemli olan; hepimize düşen görev, onun onurlu duruşunu, onurlu mücadelesini sürdürmek, onun taşıdığı bayrağı birlikte dalgalandırmaktır. Önünde saygıyla eğiliyorum ve mücadelemize katkısından dolayı teşekkür ediyorum.



KESK Başkanı İsmail Hakkı Tombul:

Sevgili Füsün Abla; ablamızdı. Ben de bir meslektaş olarak iyi hekimlik değerlerini Füsün Abla'dan öğrendim. Sağlık ortamında yaşanan tüm sorunlara karşı Füsün Abla iyi insan, iyi hekim ve bu toplumun insanı, bu ülkenin yurttaşı olarak her zaman duyarlıydı. Sendikalaşma çalışmalarının başında hemen bizimle mücadeleye başladı. Tüm Sağlık Sendikası'nın kurucu üyelerindendi. Biliyorduk ve söylüyorduk ki; iyi hekimlik mücadelesi sadece hekimlerin özlük sorunları mücadelesi ile bir tutulamaz. Ancak sağlık ortamında nitelikli, ücretsiz ve tüm yurttaşların erişebileceği iyi hekimlik yapılabilir. Füsün Abla'nın bu değerleri hepimize ışık tutuyor. En zor anımızda, çeşitli eylemlerde hemen yanı başımızda Füsün Abla'nın sınırsız gülüşü ve bizi rahatlattan ifadeleri hepimize mücadele azmi taşıyordu. Sevgili Füsün Abla'mız rahat uyuyacak. Onun değerleri, TTB'nin KESK'in değerleri dalga dalga bu topluma yansıtılacak, yayılacak. O zaman Füsün Abla yerinde daha rahat uyuyacak. Anısı önünde saygıyla eğiliyorum.



Prof. Dr. Berna Arda:

Bu hayatta ne yaşarsanız yaşayın, ne yaparsanız yapın; geriye bir tek şey kalıyor aslında... İyi bir adla anılıp anılmadığınız. Füsün Sayek, iyi bir adla anılmayı sonuna kadar hak eden bir insandı. Nur içinde yatsın.

Milliyet Gazetesi Sağlık Muhabiri Yıldız Yazıcıoğlu:

Sayın Füsün Sayek'le biz de çok şey paylaştık. Sadece ben değil, benden önceki kuşaklar ve yaşasaydı sonraki sağlık muhabirleri kuşağı da ondan çok şey öğrenecek ve paylaşacaktı. Özellikle yazılı mesajımızı okumak istiyordum: "Herkes eşit ve ücretsiz sağlık hizmeti ilkesini benimseyen ve Türk Tabipleri Birliği çatısı altındaki tüm politika üretimi ile eylem çizgisini başına her anlatışında bu ilkeyi vurgulayan Dr. Füsün Sayek'in kaybından dolayı derin üzüntü duyuyordum. Sayın Sayek basın mensupları olan bizler ile kurduğu ilişkisinde hep içtenlikle ve sorunları her zaman yanıtlamaya hazır tutumu ile saygı duyduğumuz bir



meslek örgütü başkanı olmuştur. Saygıyla uğurluyoruz."

Kendisi basın mensuplarının da Füsün Ablası olmuştur. Türk Tabipleri Birliği'nin bir eylemi ya da basın toplantısına gelmek hiçbir zaman biz basın mensupları için eziyet olmamıştır. Çünkü biz her zaman onun tarafından içten bir güler yüze karşılandık. Ankara'daki sağlık muhabirleri olarak saygıyla uğurluyor ve teşekkür ediyorum.

TMMOB Eski Başkanı Kaya Güvenç:

Ben de hepimiz gibi, Füsün arkadaşımızla bir dönem hayatı paylaşma mutluluğuna erişmiş insanlardan biriyim. Yoğun bir mücadele döneminde, birlikte yaşadığımız o çalkantılı dönemlerde, çok çalıştık, çabaladık. Zaman zaman kahrimizden öldük, zaman zaman öfkelenedik, zaman zaman çocukça açan bir çiçeği görür gibi sevindik. Ama mücadeleyi, kararlılığı, öfkeyi, sevgiyle birlikte götüren bir insan vardı aramızda. O da Füsün'du. Sevgili Füsün iyi ki vardın. İyi ki bazı şeyleri paylaşabildik.

Türkiye İnsan Hakları Başkanı Yavuz Önen:

Ben de hem Emek Platformu sürecinde hem de Türkiye İnsan Hakları Vakfı çalışmaları sırasında Füsün Sayek'in yakınında bulunma şansına erişmiş bir arkadaşımızım. Şu anda eksikliği hissediyordum. Eminim ki hekimlik ortamı da, Türkiye de eksilmiştir. Böylesi değerlerin aramızdan yitip gitmesi büyük bir kayıp olmuştur. Anısı mücadelemize ışık tutacaktır. Rahat uyunun.

Dr. Mahmut Ortakaya:

Sizler eşinizi, kardeşinizi, annenizi kaybettiniz. Diyarbakır'lı hekimler ise en yakın dostlarını kaybettiler. Dost kolay kazanılmaz. Biz, en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanda en yakın dostumuzu kaybettik.

SES Başkanı Köksal Aydın:

Sendikal mücadelemizin kurucu unsuru, herkese eşit, ulaşılabılır sağlık mücadelesinin bir nefesini kaybettik. Herkesin başı sağ olsun. Halk arasında bu tür törenlere son görev derler. Görevini başka anlamını Füsün Abla'mızın sayesinde onunla birlikte öğrendik. Ben son görev tanımını kabul etmiyorum. Biz bugüne kadar herkese eşit, nitelikli ve ücretsiz sağlık mücadelesinde görevledik. Bugün de burada görevledik. Yarın da görevde olmaya devam edeceğiz.

hukuk Köşesi

Ne yapmalı?

Avukat Mustafa Güler

Çocukların ölümünü düşündükçe, evrene geliş bileti tade etmek istiyorum. (Dostoyevski-Karamazov Kardeşler)

Çocuklarımız ölüyor sırasız şekilde. Kayseri’de, Konya’da, Zonguldak’ta... Daha iyi yaşasınlar diye götürdüğümüz sağlık kurumlarında olmayacak hatalar yüzünden küçücük yaşamlar son buluyor.

Zonguldak’ta göz ameliyatı olmak için hastaneye yatan 3,5 yaşındaki çocuk anesteziye yatan bir hata sebebiyle yaşamını yitirdi. Ailesi ve kamuoyu haklı olarak bu derece “pisi pisi-ne” ölümü kabullenmedi. Basında birkaç gün yer bulabildi bu olay isyan yanıyla. Olayı bir de birlikte değerlendirelim.

Basında çıkan haberlere göre, başhekim olarak görev yapan tek anestezi uzmanının bulunduğu Zonguldak Devlet Hastanesi’nde 10 ameliyathane bulunmaktadır. Anestezi teknisyeninin yetkisinin anestezi uzmanı kontrolünde, anestezi uzmanı tarafından saptanmış anesteziyi, yine anestezi uzmanı tarafından saptanan yöntemle hastaya uygulamaktır. Bu durumda, tek bir anestezi uzmanının bulunduğu bir sağlık kurumunda 10 ameliyathane bulunması anlamını yitirmektedir.

Sağlık Bakanı’nın bu olayla ilgili yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı’nın çok büyük sayıda sağlık çalışanı ile hizmet veren büyük bir sektör olduklarını belirterek “**Böyle bir hizmet alanı içinde zaman zaman yanlış uygulamalar olabilir. Önemli olan bu meseleye hassasiyetle yaklaşmaktır. Biz bu hassasiyeti her zaman gösterdik, bundan sonra da göstereceğiz**” dedi.

Bu açıklamanın ikinci kısmı önemli. Sağlık Bakanlığı tarafından bu tür olaylara gösterilen hassasiyet derhal müfettiş görevlendirip sorumluyu tespit etmenin ötesine geçmekte midir acaba? Ya da soruyu başka açıdan soralım: Bu hassasiyet sorunların yeniden yeniden yaşanmasını neden engellemiyor?

Son yaşanan olayda da Sağlık Bakanlığı müfettişleri derhal Zonguldak Devlet Hastanesi’ne giderek hastanedeki incelemelerine başlamışlardır. Bunun gerekli olduğuna kuşku olmamakla birlikte yeterli olmadığını saptamalıyız. Bir yandan Müfettiş soruşturması, öte yandan Savcılık soruşturması ile sorumlular mutlaka saptanacak ve cezalandırılacaktır. Bunlarla ne ölenin geri getirilmesi mümkün olacak ne de bu tür olayların tekrarlanması önlenilebilecektir.

Yapılması gereken, sorumluyu değil çözümü arayan, hatanın sebebini sorgulayan bir inceleme yaparak bireylerin hata yapmalarına sebep olan etmenleri ortadan kaldıracak önlemleri almaktır. Bunu yapmadıktan sonra, kusurluları bulup cezalandırmak, zarar görenlere tazminatlar ödemek ne işe yarar ki...

Sorulması ve çözümü bulunması gereken husus **‘10 ameliyathanesi olan bir yerde neden tek bir anestezi uzmanının bulunduğu’** olmalıdır? Bu sorunun yanıtı verildiğinde sürece anestezi uzmanının katılımı olmaksızın ameliyat yapmayı reddeden cerrahlara; anestezi uzmanının görmeyeceği, anestezi uzmanı tarafından hastalara anestezi veremeyen reddeden anestezi teknisyenlerine kim ne diyebilir ki...

haberler...Dünyadan haberler...Dünyadan

Ekolojik çöküşe 44 kala



Uluslararası çevre örgütlerinden Dünya Doğayı Koruma Fonu (WWF), insanlığın Dünya’nın kaynaklarını hızla tükettiği uyarısında bulunarak, 2050 yılındaki talebi karşılayabilmek için bir değişim için gerekeceğini savundu.

Örgütün iki yılda bir yayımladığı Yaşayan Gezegen (Living Planet) raporunda dünya kaynaklarının yerine yenisinin konmasının mümkün olmadığı bir hızda tüketildiğine dikkat çekildi. Örgüt, doğal ekolojik sistemlerin görülmemiş bir hızla yok olduğunu; bu hızla gidilirse sistemin yüzyılın ortalarında çökebileceğini bildirdi.

Raporda ekolojik sistem üzerindeki etki nüfusa oranlandığında, kişi başına en büyük etkiyi Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri’nin yaptığı kaydediliyor. Raporun yazarlarına göre, önümüzdeki 50 yılda tüm dünya varolan koşullarda yaşıyor olursa, bile, iki gezegenlik kaynağa ihtiyaç duyulacağı kaydediliyor.

Rapor, beş senaryo geliştirdi. En kötümser senaryo hiç bir şeyin değişmediği öngörüsü ile en iyimser senaryo sürdürülebilir toplum yapısına geçişin sağlandığı varsayımıyla hazırlandı.

En kötümser senaryoda yazarlar 2050’de insanlığın ihtiyaçlarının Dünya’nın sağlayabileceğinden iki kat fazla olacağını öngörüyorlar.

Sürdürülebilir toplum yapısına yönelmek için ise enerji üretimi, ulaşım ve konut gibi alanlarda şimdiden kaydedeğer ve etkili adımlar atılması gerektiği vurgulanıyor. Bu yılki Yaşayan Gezegen raporu, 1998 yılından bu yana yayımlananların altıncısı.

(BBC Türkçe - 24 Ekim 2006)

Yoksulluğa karşı eylem rekoru denemesi

Uluslararası Özgür Sendikalar Konfederasyonu, “yoksulluğa karşı ayağa kalk; dünya rekoru denemesine sendikal katılım” sloganıyla yeni bir eylem hazırlığında.

15-16 Kasım 2006 tarihlerinde tüm dünyada yoksulluğa karşı en geniş emekçi kitlesinin katılımıyla yapılması planlanan eylemle Guinness Dünya Rekoru kırılması hedefleniyor.

24 saat sürmesi öngörülen eylemle; - Sendikal değerlere saygı gösterilmesi, Sosyal ve ekonomik adaletin sağlanması, Bütçe kesintilerinin durdurulması gibi bazı taleplere dikkat çekilmesi düşünüldü.

Yoksulluğa karşı küresel eylem, 15 Kasım, saat 11.00’de başlayacak ve 16 Kasım, saat 11.00’de sona erecek.

ICFTU’dan yapılan açıklamaya göre eylemlerin işyerlerinden başlayarak değişik biçimlerde yerel düzeyde belirleneceği belirtiliyor.

(BBC Türkçe - 26 Ekim 2006)

Tıp Dünyası - ANKARA - Aralarında Türk Tabipleri Birliği’nin de olduğu 18 meslek örgütü ve uzmanlık derneği **“Ruh Sağlığı Platformu Türkiye/2006”** adıyla bir araya geldi. İnsanların en az beşte birinin ruh sağlığı sorunu olduğunu açıklayan platform; Bireylerin ve tüm toplumun ruh sağlığı düzeyinin yükseltilmesi, ruh sağlığını koruyucu önlemlere ağırlık verilmesi, ruh sağlığı tedavi hiz-

metlerinin nitelik ve yaygınlığının artırılması, ruh sağlığı tedavi hizmetlerine herkesin kolay erişebilmesinin sağlanması, ruh sağlığı rehabilitasyonu önündeki engellerin kaldırılması, ruhsal sorunu olanların damgalanması ve dışlanması-

nın önlenmesi, toplumun ve yönetimin ruh sağlığı duyarlılığının artırılması, bütün dünyada var olan, ancak Türkiye’de bulunmayan **“Ruh Sağlığı Yasası”**nın çıkarılması taleplerini dile getiriyor. Platform, Türkiye Psikiyatri

Derneği, Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği, Türk Psikoloğlar Derneği, Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, Pratisyen Hekimlik Derneği, Psikiyatri Hemşireleri Derneği, Halk Sağlığı

Almanya’da sosyal haklar budanıyor

Avrupa Birliği’nin en etkili ülkelerinden biri olan Almanya’da sosyal devlet anlayışı bir kez daha sorgulanıyor. Hükümetin “kemer sıkma” politikası çerçevesinde hazırlanan yeni bir yasa tasarısı, işsizlik ödeneklerini düşürürken, yardıma muhtaç olanların kira ve sigorta ödeneklerine de kısıtlama getiriyor. Tasarıda, işsizlik ödenek alanlar içerisinde araba sahibi olanların arabalarına göz dikildi.

Alman hükümetinin kemer sıkma politikası bundan böyle en çok sosyal yardıma muhtaç insanların yararına olacak. Almanya’da sosyal yardımlar, getirilecek yeni düzenlemelerle sertleştiriliyor. Hazırlanan önlemler paketinin bugün açıklanması bekleniyor. Önlemler arasında kira yardımının düşürülmesi de bulunuyor.

Hükümetteki Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ‘İşsizlik Parası-II’ ile geçinen sosyal yardıma muhtaç insanlara kısıtlamalar getiriyor. Hükümetin diğer ortağı Sosyal Demokratların da önlemlerine destek verdiği belirtiliyor.

Hazırlanan yeni önlem paketi, sosyal yardıma muhtaç insanlar için ödenen kira yardımlarının düşürülmesi hedefleniyor. Mevcut yasadaki olduğu gibi metre kare yerine, yardımcı alan kişilerin ikamet ettikleri evin genel kirası göz önünde bulundurulacak.

Önlem taslağında, işsizlik parasıyla geçinenlerin kullandıkları arabaları içine sındırmeyen Birlik Partileri, araba kullanan işsizlerin arabalarını satması istenecek. Hazırlanan taslakta yardım alan bir işsiz en fazla 10 bin Euro’luk araba kullanmasına izin veriliyor. ‘Part time’ çalışan sosyal yardıma muhtaç insanların yardımlarının kesilmesi ve ödenen sigortalara kadar birçok kısıtlama getirilmesi bekleniyor.

Öte yandan hükümetin diğer partisi SPD içerisinde de farklı sesler geliyor. Birlik partilerinin getirdikleri önlemler paketini doğru bulduğunu ima eden kimi politikacılara karşın, SPD’nin oluşturduğu çalışma grubu, uzun vadeli işsizlik parası ile geçinenlerin çalışmaya motive edilmesini gerektirdiğini söylüyor. Federal Çalışma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Franz Müntefering önderliğinde çalışmalarına başlayan SPD’nin çalışma grubu, yardım alan insanlara daha fazla iş imkanı-

nın tanınmasını savunuyor. Grubun başkanlığını yapan Franz Müntefering, “İnsanların daha fazla çalışarak daha fazla kazanacakları bir nabız yoklaması yapılm” diyor.

Bu arada Birlik partilerin işsizlik parası ile geçinenlere getirmek istediği ‘araba yasağı’nın yanlış olduğunu söyleyen SPD’li Federal Ulaştırma Bakanı Wolfgang Tiefensee, yardım alan insanların araba hayallerinin yok edilmemesini savunuyor ve araba alabileceği bir işe yönlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Diğer yandan kemer sıkma politikaları sonucu Birlik partilerinin gündeme getirdiği önlemler paketinde Sol Parti/PDS’ten tepki geldi. Partinin Brandenburg Eyalet Meclisi Milletvekili Christian Görke, önlemler paketinde uzun vadeli işsizler için öngörülen iş imkanı bulamayacağını belirten Görke, Birlik partilerinin işsizlik yerine işsizlerle mücadele ettiğinin altını çiziyor.

(05 Ekim 2006 - ANF News Agency)

McDonald’s ve Burger King’e kanserojen davası

Amerikalı bir grup doktor, McDonald’s ve Burger King restoran zincirlerinde California’daki restoranlarında sattığı kızarmış tavukta kanserojen madde tespit etmelerini takiben bu iki zincir hakkında dava açtı.

Doktorlar grubu, Los Angeles’ta mahkemeye yaptıkları başvuruda, hızlı yemek zincirlerine sahip şirketlerden, kızarmış tavuk yiyeceklerini kanser riskine karşı uyarılmaları istiyor. Gruptan yapılan açıklamada, California’daki 7 restorandan alınan kızarmış tavuk örneklerinde, PhIP adı verilen kanserojen maddeden tehlikeli oranda bulunduğu

günün saptandığı, PhIP’in, etin kızartılmasıyla ortaya çıkan bir heterosilik amin olduğu belirtildi. Açıklamada, “Kızarmış tavuk kansere neden olabilir, tüketicilerin de sağlıklı denilen bu yiyeceğin aslında kendileri için kötü olduğunu bilmeye hakları var. Kızarmış tavuklu salata bile başta meme ya da prostat kanseri olmak üzere kanser türlerine yakalanma riskini artırıyor” denildi.

California eyaleti yasalarında ki “lokantaların, müşterilerini uyararak zorunda olmasını” öngören yasa uyarınca dava açan doktorlar grubunun başka lokanta zincirleri hakkında da dava açtığı belirtiliyor.

Lokanta sahipleri ise doktorların dava açmasını siyasi nedenlere bağlayarak bir tavuk bunda az miktarda bulunan PhIP maddesinin insan sağlığını tehdit ettiğine dair bir kamt olmadığını savunuyor.

McDonald’s’a patates kızartmaları ve sütlü mamulleri yüzünden bu yıl bir dizi dava açılmıştı. McDonald’s’ın New York borsasındaki hisselerinde yüzde 0,58 bir gerileme olurken Burger King’in hisselerinde değişiklik olmadığı da belirtiliyor.

(29 Eylül 2006 - sendika.org)

Ruh Sağlığı Platformu oluşturuldu

metlerinin nitelik ve yaygınlığının artırılması, ruh sağlığı tedavi hizmetlerine herkesin kolay erişebilmesinin sağlanması, ruh sağlığı rehabilitasyonu önündeki engellerin kaldırılması, ruhsal sorunu olanların damgalanması ve dışlanması-

nın önlenmesi, toplumun ve yönetimin ruh sağlığı duyarlılığının artırılması, bütün dünyada var olan, ancak Türkiye’de bulunmayan **“Ruh Sağlığı Yasası”**nın çıkarılması taleplerini dile getiriyor. Platform, Türkiye Psikiyatri

Derneği, Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği, Türk Psikoloğlar Derneği, Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, Pratisyen Hekimlik Derneği, Psikiyatri Hemşireleri Derneği, Halk Sağlığı

Uzmanları Derneği, Türk Nöropsikiyatri Derneği, Türkiye Şizofreni Dernekleri Federasyonu, İstanbul Şizofreni Dostları Derneği, İstanbul Dünya Şizofreni Derneği, İstanbul Şizofreni Gönüllüleri Dayanışma Derneği, İzmir Şizofreni Dayanışma Derneği, Ankara Şizofreni Hastaları ve Yakınları Derneği, Cinsel Eğitim, Tedavi, Araştırma Derneği, Manisa Şizofreniyle Yaşam Derneği’nden oluşuyor.

Satranç...Satranç...Satranç...Satranç...Satranç

Hazırlayan: Dr. Avni Dayıcan



Unutulmaz oyunlar

Chigorin - Ascharin 1877

1-e4	c5	8/0-0	Fxc3	15/Ff2	Ae7	22/fxg6	Kg7
2-Af3	Ac6	9/bxc3	0-0	16/Fh4	Kf7	23/gxh7+	Sh8
3/d4	cxd4	10/f4	f5	17/Vf3	Kb8	24/Vxg7+	Şxg7
4/Axd4	a6	11/exf5	Axd4	18/Vh3	g6	25/Ff6+	
5/Ac3	e6	12/Fxd4	Axf5	19/f5	exf5	1	0
6/Fe3	Fb4	13/Fc5	Af6	20/gxf5	d5		
7/Fd3	Age7	14/g4	b6	21/Vg3	Kb7		

Yeni oyunlar

Nielsen, P (2668) - Bacrot, -E (2729) 2005

1-d4	d5	11-Kc1	b6	21-Vd1	e5	31-d6	Fd5
2-c4	c6	12-cxd5	Axd5	22-Ke1	a3	32-Fxd5	Axd5
3-Af3	Af6	13-Ff4	Axf4	23-bxa3	Kxa3	33-Ve6	Sh7
4-Ac3	a6	14-exf4	Fd6	24-Vc1	Va8	34-Kxd5	Kxb5
5-a4	e6	15-g3	Fb7	25-Ag5	Kd8	35-Kxe5	Kf8
6-Fg5	a5	16-Fc4	c5	26-Ae4	Ka5	36-Kxg5	
7-e3	Fe7	17-d5	Fxf4	27-Vb1	h6	1	0
8-Fe2	Aa6	18-Kd1	b5	28-Axd6	hxg5		
9-0-0	0-0	19-axb5	Fd6	29-Axf7	Şxf7		
10-Vb3	Ab4	20-Kd2	a4	30-Vf5	Şg8		

İki hamlede mat

1.....	Axb5	1.....
2.....	Fa5	1.....
3.....	Fa3	1.....
4.....	Fd2	1.....
5.....	Fc3/e5	1.....
6.....	Fc7	1.....
7.....	Fc7	1.....
8.....	Fc7	1.....
9.....	Fc7	1.....
10.....	Fc7	1.....
11.....	Fc7	1.....
12.....	Fc7	1.....
13.....	Fc7	1.....
14.....	Fc7	1.....
15.....	Fc7	1.....
16.....	Fc7	1.....
17.....	Fc7	1.....
18.....	Fc7	1.....
19.....	Fc7	1.....
20.....	Fc7	1.....
21.....	Fc7	1.....
22.....	Fc7	1.....
23.....	Fc7	1.....
24.....	Fc7	1.....
25.....	Fc7	1.....
26.....	Fc7	1.....
27.....	Fc7	1.....
28.....	Fc7	1.....
29.....	Fc7	1.....
30.....	Fc7	1.....
31.....	Fc7	1.....
32.....	Fc7	1.....
33.....	Fc7	1.....
34.....	Fc7	1.....
35.....	Fc7	1.....
36.....	Fc7	1.....
37.....	Fc7	1.....
38.....	Fc7	1.....
39.....	Fc7	1.....
40.....	Fc7	1.....

Bulmaca...Bulmaca...Bulmaca...Bulmaca...

Hazırlayan: Sedat Yaşayan



Soldan Sağa
1- Eski Türklerde kutsal sayılan hekimler için kullanılan sözcük - “Hadi ver ellerini/Ufkumdan esen yellerine” (Behçet Necatigil). 2- Bodrum ilçesine bağlı turistik bir belde - Bir gösterme sıfatı. 3- Telli bir çalgı - Gemide yelkenlerin açılması için verilen komut - Kağıtları bir arada tutmaya yarar çengel. 4- Ayakkabı, çanta yapımında kullanılan parlak deri - Osmanlı donanmasında ve kıyılarında görev yapan asker sınıfı. 5- Bir düşünce ya

da karara karşı çıkma - Roman-ya’nın plaka işareti. 6- Eski dilde bulut - Bir cetvel türü - “Elif kaşlarını çatar/.....’si sineme batar” (Karacaoğlan). 7- Sürkeli - Leylak rengi, açık mor. 8- Üzeyir Hacıbekov’un üç perdelik müzikli güldürüsü. 9- Tefvik Fikret’in, İstanbul’a lanetler yağdırdığı ünlü şiiri - İçimde renkler uçuşur/..... yanar, yeşil tutuşur” (B.R.Eyüboğlu) - Tavlada “üç” sayısı. 10- “Hürriyet Şairi” olarak bilinen, Tanzimat döneminin ünlü şair ve yazarı. 11- Kemiklerin yuvarlak ucu - Motorlu taşıtlarda direksiyon ile tekerlek arasındaki bağlantıyı sağlayan mil - Fazla bön, avanak. 12- Birine dokunsun diye söylenen söz - Katolikler’in büyük perhizden önceki eğlence ve şenlikleri.

Yukarıdan Aşağıya
1- Hindu tıp bilimi - Kısa yazı. 2- Eskiden Karagöz oynatılan kahvelere verilen ad - Güzel kokulu, yaprakları yemeklere konulan nane ve kekiğin ortak adı. 3- Aldatma işi, hile - Teşebbüs. 4- Dilbilgisindeki sözcük türlerinden biri - Afrika’da bir ülke. 5- Boğanotundan çıkarılacak he-

kimlikte kullanılan zehirli bir madde - Bir kömür cinsi. 6- Büyük demiryolu durağı - Bir nota - Divan edebiyatında gazel ve kasidenin son beytine verilen ad. 7-Düden-den daha geniş olan çukurluklara verilen ad - “Ya şevk içinde harab ol ya aşk içinde gönül/Ya açmalıdır göğsümüzde yahut gül” (Yahya Kemal). 8- Sodyumun simgesi - Bir cins küçük taneli muşmula - Bir şeyin yapılmasını yasaklama. 9- Şarap mahzeni - Balık avlamakta ya da yük taşımakta kullanılan büyük kayak. 10- Sularının tedavi edici özellikleri bulunan kaplıca - Püskürtü. 11- Siyah, sert ve ağır bir tahta - İskambilde bir kağıt - Şaşma belirten bir ünlem. 12- Yumruk, tokat - Giresun’un bir ilçesi.



Sağlık Bakanlığı ile PDC toplantıları...

Pek çok hekim yerinden edilecek

Tıp Dünyası - ANKARA - Sağlık Bakanlığı'nın, Valiliklere sağlık personelinin il içi görev yeri değişikliği yapılabilmesi için hizmet puanları üzerinden hazırladığı "Personel Dağılım Cetveli" (PDC) ile ilgili olarak tabip odaları ve diğer meslek odalarının katılımıyla yaklaşık 1 aydır yürüttüğü toplantılar sürüyor. Sağlık Bakanlığı'nın amacının Türkiye'de hekim dağılımında yaşanan dengesizliği düzeltecek çok yönlü çözüm önerileri geliştirmek değil, PDC'de belirlenen hekim sayısı üzerine bir tür rakam pazarlığı yapmak olduğunu bildiren TTB, bu toplantıların Sağlık Bakanlığı'nın yanlısına ortak olmak anlamına geleceğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, Atama ve Nakil yönetmeliği'nin 28. maddesinde yaptığı değişiklikle Valiliklere sağlık personelinin il içi görev değişikliğini resen yapabilme yetkisini tanıdı. Bu değişikliklerin yapılabilmesi için de, hizmet puanları esas alınarak PDC oluşturulmuş ve kamu sağlık kurumlarında "ihtiyaca" denk düşen hekim ve sağlık personeli sayısı belirlenmeye başlamıştı. Ancak bu süreçte, hizmet puanlarının hesaplanmasında kullanılan kriterlerin hizmetin niteliğine denk düşmediği, yanlış ve eksik hesaplamaların olduğu ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın bu yanlışlıkların düzeltilmesi için tanıdığı süre ise ayrıca mağduriyetlere yol açabilecek düzeyde oldu.

TTB'den tepki

Bu mağduriyetleri dikkate alan TTB Merkez Konseyi, tabip odalarının başkan ve temsilcilerinden oluşan bir heyetle birlikte Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile bir görüşme yaptı. Bu görüşmenin sonucunda PDC'nin uygulanmasının 18 Aralık tarihine ertelendiği açıklandı.

TTB, hizmet puanı üzerinden cetveller oluşturarak, valilere sağlık personelinin görev yerlerini değiştirme yetkisi veren Sağlık Bakanlığı'na tepki gösterdi. TTB, Sağlık Bakanlığı ile bu konuya ilişkin olarak yürütülen toplantıların, bakanlığın yanlısına ortak olmak anlamına geleceğini açıkladı

Ardından Sağlık Bakanlığı, PDC hakkında bir dizi toplantı yapmak üzere tabip odalarını ve diğer sağlık meslek birlikleri ile sendika temsilcilerini davet etti. 4 Ekim 2006 tarihinde başlatılan toplantılar 21 Kasım 2006 tarihine kadar sürecek. Bugüne kadar gerçekleştirilen toplantılara tabip odalarının temsilcileri katıldılar ve görüşlerini aktardılar.

TTB Merkez Konseyi, bugüne kadar gerçekleştirilen toplantılara katılan tabip odası temsilcilerinin aktardıkları bilgiler doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı'nın amacının Türkiye'de hekim dağılımında yaşanan dengesizliği düzeltecek çok yönlü çözüm önerileri geliştirmek değil, PDC'de belirlenen hekim sayısı üzerine rakam pazarlığı yapmak ve PDC'yi yaşama geçirmek olduğunun görüldüğünü açıkladı.

TTB Merkez Konseyi'nin, toplantı süreci ve PDC'ye ilişkin olarak tabip o-

dalarına gönderdiği genelgede şu tespitlere yer verildi:

Sadece nüfus ve poliklinik sayıları değerlendirildi

PDC salt bağlı bulunan nüfus ve poliklinik sayıları göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Önerilen rakamlara bakıldığında 1994 yılında yayımlanan "Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro standartları Yönetmeliği" yok sayılarak ihtiyaç duyulan hekim sayılarında ciddi azaltmalara gidildiği görülmektedir. Bu şekilde bazı bölgelerde fazla hekim olduğu görüşü yaygınlaştırılarak bu yerlerde görev yapan hekimlerin başka yerlere kaydırılması gündeme getirilmek istenmektedir. Bu yaklaşımın bilimsel bir temeli yoktur. Hizmetin ihtiyacı sadece nüfusa bakılarak saptanamaz. Öyle görünmektedir ki Sağlık Bakanlığı'nın bu uygulama ile üzerini örtmeye çalıştığı başka bir amacı daha vardır.

Pek çok hekim yerinden edilecek taşeronlaştırmaya gidilecek

PDC'nin hayata geçirilmesi durumunda pek çok hekim ve sağlık personeli yerlerinden edilecektir. Çalışan sayısı azaltılan kamu sağlık kurumlarında ise bir süre sonra hizmetin sürdürülmesi sıkıntıya girince bu kez sözleşmeli ya da taşeron şirketlerden hizmet alımı yoluna gidilecek bu arada ise kadrolaşmaya yarayan atamalar yapılabilecektir. Sonuçta amaç Sağlık Bakanlığı'nın yürütmeye çalıştığı "Sağlıkta Dönüşüm Programına" uygun olarak birinci basamakta aile hekimliğine geçiş, ikinci ve üçüncü basamak kamu sağlık kurumlarının ise "işletmeleştirilmesine" uygun kadro ve çalışma biçimini gerçekleştirmek olmaktadır.

Behçet Aysan Ödülü Ahmet Erhan'ın

Behçet Aysan 2005 Yılı Şiir Ödülü, "Şehirde Bir Yılkı Atı" adlı kitabıyla Ahmet Erhan'a verildi. Ödül töreni 17 Kasım 2006 Cuma günü, Ankara'da

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği Behçet Aysan 2005 Yılı Şiir Ödülü, "Şehirde Bir Yılkı Atı" adlı kitabıyla Ahmet Erhan'a verildi. Ödül töreni 17 Kasım 2006 Cuma günü, Ankara'da Ekin Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.

Türk Tabipleri Birliği'nin 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Madımak Oteli'nde yakılarak öldürülen şair Dr. Behçet Aysan ve 36 kişinin anısına her yıl şiir ödülü veriyor. Bu yıl on ikincisi verilen ödüle başvuran eserleri değerlendirmek üzere, Seçici Kurul 14 Ekim 2006 günü toplandı. Arif Damar, Emin Özdemir, Ahmet Telli, Ali Cengizkan, Doğan Hızlan, Cevat Çapan ve Atıl Behramoğlu'ndan oluşan Seçici Kurul, yaptığı değerlendirme sonucunda, Ahmet Erhan'ın "Şehirde Bir Yılkı Atı" adlı eserini ödüle değer buldu. Ödül töreni, 17 Kasım 2006 günü saat 19.00'da Ankara'da Ekin Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.



Suç ve ceza

Prof. Dr. Cem Terzi
DEÜTF Genel Cerrahi AD

Bildiğiniz gibi üniversiteler aklın ve bilimsel değerlerin geçerli olduğu öğretim kurumlarıdır. Ama ne yazık ki bugün üniversitemizde, üniversitemizimizde üniversite değerlerle bağdaşmayan bir süreç işlemektedir ve bu süreç Dokuz Eylül Üniversitesi'nde "amirini küçük düşürmek" suçundan Prof. Dr. İzge Günal'ın üniversitedeki görevine son verilerek cezalandırılmasına kadar dayanmıştır.

Bilim insanlarını düşüncelerini ifade ettikleri ya da eylemleri için cezalandırma çabaları hep süregelmiştir.

Bertrand Russell, Cambridge'de öğretim görevlisiyken, savaşa karşı çıkması ve barışçı görüşleri savunması yüzünden 1961'de görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Üstelik, resmi makamlar kütüphanesinde el koymuştu. Ama Russell hayatı boyunca, inanç ve ifade özgürlüğünü savundu ve savaşa karşı çıktı. ABD'nin Vietnam'da işlediği suçları mahkum etmek için uluslararası bir mahkemenin kurulmasına öncülük etti. Bu mahkeme onun adını taşıdı. Doksan küsur yaşında, sokaklarda yapılan savaşa karşı gösterilere ve o-turma eylemlerine katıldı.

Bir başka atma denemesi ve örnek evrensel tavır

Prof. Edward Said, 2000 yılında Lübnan sınırındaki bir İsrail karakoluna taş atınca, Columbia Üniversitesi'ndeki öğretim üyeliğine son verilmesini isteyenler olmuştu. Bunun üzerine Rektör Jonathan R. Cole, akademik özgürlük çerçevesinde Said'i savunan bir yazı kaleme almıştı.

Bu yazıdan bazı kesitlerle rektörün bu zor duruma nasıl yaklaştığını anımsayalım:

"(...) Akademik özgürlükten kasıt, bütün öğretim görevlilerinin, sınıflarında konularını tartışırken özgür olmalarıdır; bu özgürlük, araştırma ve bu araştırmaların sonuçlarını yayımlama özgürlüğünü de içerir. (...) Öğretim görevlileri fikirlerini ifade etmelerinden veya özel ya da kamusal alanda kurdukları ilişkilerden dolayı üniversite tarafından cezalandırılmaz. (...) Kısacası, üniversite, bir görevlisinin fikirlerini açıklamasına veya davranışlarına karşı, bunlar yargının alanına girse bile müdahale edemeyebilir. Karşılığı, hal ve şartlar belirler. (...) Bir üniversite için, bireyin siyaseten baskın bir ideolojinin titreten-felç edici etkisinden korkmaksızın, görüşünü ifade etmekte kendisini özgür hissetmesinin güvence altında olmasından daha temel bir ikinci şey yoktur. (...) Fikirler, sınıf içinde veya dışında kamusal ifade buldukça anlam taşır; bazı fikirler bize çirkin gelebilir, 'doğruluk' mefhumumuza aykırı düşebilir, yargularımıza veya kabullerimize meydan okuyabilir, ama ne olursa olsun akademik düzenimizin temel yapısını tehdit etmedikçe güvence altında olmaları gerekir. (...) Bu nedenle, Said'in etrafında süregelen son tartışma da bizi rahatsız etmemelidir; yeter ki tartışma özgür fikir alışverişine zincir vurma veya Profesör Said'e yaptırım uygulama çabalarını içerir hale gelmesin. Hepimizi ve akademik özgürlük tehdit eden işte tam da Said'in ifade özgürlüğünü ya da

eleştirilerini sınırlama düşüncesinin kendisidir. Öğretim üyelerimizin görüşlerine yönelik bu tür kısıtlamaların, bu üniversitenin saygın bir özelliği açısından uzun süreli olumsuz etkileri olabilir: Bu özellik, çoğunluğun kabul edilemez görüleceği fikirler karşı hoşgörü göstermektedir."

Bu örnek, akademik özgürlüğün korunması için harekete geçen ve Edward Said'in üniversitede kalmasını sağlayan bir rektörün ibretlik sözleridir...

Üniversitede otoriteriyen zihniyet

Biz de ise üniversite yaşamındaki otoriter, merkeziyetçi, keyfi ve bazen baskıcı yönetim, 12 Eylül rejiminin YÖK yasasının armağanıdır. 1402 sayılı yasa ile binlerce öğretim görevlisini görevden uzaklaştırma faciası belleklerimizde yerini almıştır. Yükseköğretim Yasası yayınlandığı 1981 yılından bu yana defalarca değiştirilmesine karşın antidemokratik ve baskıcı özellikleri korunmuştur. Üniversitelerde tüm yetki tek bir kişiye; rektöre bırakılmıştır. Disiplin yönetmeliği, yapılan değişikliklerle öğretim üyelerine yasal şiddet uygulanmayan bir aracı haline getirilmiştir. Yükseköğretim dünyası, bilimsel örtülü otoriter zihniyetin egemenliği altındadır. Üniversiteler mutlak yönetim gücüyle donanmış tek bir kişinin adeta şahsi iktidarı ile yönetilmektedirler. Mutlak iktidar peşinde koşanlar bunu asla elde edemezler. Mutlak iktidar, doğası gereği imkansızdır. Üniversitede aşırı merkeziyetçi ve hiyerarşik yapılanma yaratıcılık ve özgürlükle bağdaşmaz. Üniversite ötekine tahammüllü garantı altına alındığı yerdire aslında.

Önce işçiler atıldı sonra Prof. Dr. İzge Günal

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nün paravan şirketi -taşeron şir-

keti-, Güzel İzmir, DİSK üyesi Genel-İş sendikasında örgütlenen işçilerden 213'ünü geçtiğimiz Ağustos işten çıkardı. Temizlik ve taşıma gibi aslında süreklilik arz eden, geçici olmayan ve sağlık hizmetinin bir parçası olan bir işte çalışan bu işçiler, iş güvencesi sağlamak adına sendikalaşmışlardır.

Asgari ücretle geçinmeye çalışan bu insanların çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve iş güvencesi sağlanması için sendikalaşması kadar doğal ve haklı bir çaba olamaz.

Topluma öncülük etmekle görevli olan, toplumsal barışın sağlanmasına ve toplumun gelişmesine katkı sunmak için kurulmuş olan üniversite, işçisinden örgütlenme hakkını esirgememeliydi ve onunla mahkemelik olmamalıydı ama oldu...

Prof. Dr. İzge Günal'ın atılan işçilerin geri alınmasına talep eden 4000'e yakın destek imzasını rektöre iletmek istersen seçtiği yol, "amirini küçük düşürmek" suçlaması ile üniversiteden atılmasına yol açmıştır.

Ceza, isnat edilen suç ile orantısızlaştıkça, bir güç gösterisine dönüşür ve adalet duygusunu rencide eder.

Prof. Dr. İzge Günal kimdir?

Prof. Dr. İzge Günal alanında çok sayıda bilimsel yayına sahip olan bir öğretim üyesidir. Günal'ın ortopedi alanında yurtdışında üniversitelerde eğitim kitabı olarak kullanılan bir kitabı vardır. Birçok yerli ve yabancı bilimsel derginin hakem kurullarında görev almıştır. Çalışmaları yurt içinde ve yurtdışında birçok ödüle layık görülmüştür. Mesleğini maddi kazançla tahvil etmek yerine üniversitenin kamusal nitelikte bir bilim ve eğitim kurumu olarak kalması için yüreğinden geleni inatla savunmuştur. Ayrıca ülkemiz akademik dünyasında maalessiz fakat bilimsel etik kaygısızlığına direnmiş, bilim etiğini savunmayı kendisine iş edinmiştir.

Üniversitelerde ne oluyor?

Prof. Dr. İzge Günal bu özellikleri ile emekten ve emekçiden yana bir tavır alırken son yıllarda üniversitelerimizde neler olmaktadır? Devlet tarafından finanse edilen yüksek öğretim kurumları, Özal döneminden itibaren adım adım piyasa güçleri ile yüz yüze gelmeye ve serbest girişimin rekabetçi ruhunu benimsemeye zorlanmışlardır. Kamu kurumlarına "işletme kültürü"nü yerleşmesini sağlamak amacıyla bu kurumların bütçelerinden kesintiler yapılmıştır. Üniversiteler kendi yaratacakları döner sermaye gelirlerine bağımlı hale getirilmiştir. Bu kurumlara yapılan merkezi desteğin korkak bir bağımlılık kültürü yarattığı insanların bilincelerine yerleştirilmiştir. Bir kısım akademik camia bu değişime direnmek yerine işletme kültürünü kucaklamış ve gönüllü bekçisi olmuştur. Günal'ın tohumlarını ektiği serbest piyasa politikalarına zayıf da olsa direnen toplumsal muhalefet 2001 ekonomik krizinin etkisiyle iyice kırılmış ve toplumun zihin dünyasına "piyasa metaforu" yerleştirilmiştir. YÖK'ün de üniversiteler için hazırladığı ve uyguladığı proje, bu metafora uyum projesidir. Bu proje üniversiteleri 'teori'ye ev sahipliği yapmaktan piyasaya teslim etme sürecidir: Adı, girişimci üniversitedir, para kazanan üniversitedir, kendi başının çaresine bakan üniversitedir, piyasaya yönlendirmeli üniversitedir, talep merkezli üniversitedir, piyasa dostu üniversitedir... Kamu yararı kaygısı olmayan bir serbest girişimcilik ve parası olanın yüceltilmesi projesidir.

İkinci öğretim programları, yaz okulları, sertifika programları, tezsiz yüksek lisans uygulamaları, projecilik - döner sermaye uygulamaları, kampüslerin ticarileştirilmesi, öğrenci harçlarının öğrenci başına cari hizmet ödeneklerinin yarısı seviyesine çekilmesi gibi uygulamalar, YÖK'ün üniversiteleri ticarileştirme çabaları-

dır. Öte yandan, kurulduğundan bu yana süregelen siyasi ve örgütsel olarak merkeziyetçi otoriteriyenliğin sürdürülmesinden asla vazgeçilmemektedir.

Akademik özgürlük

Oysa, akademik özgürlük, herhangi bir kimse tarafından cezalandırılma korkusu olmaksızın inandığını öğretme, akademik veya akademik olmayan konularda çoğunluğun paylaşımadığı görüşleri savunma ve kendi anladığı şekliyle bilgi ve fikirleri görebileceği hakkıdır.

Düşünceleri yolunda eyleme geçmeler genellikle yalnız kahlılar, ama bazen yalnızlık, mevcut duruma hoşgörü göstermekten ya da haksızlığa uyumculuktan çok daha iyidir.

Prof. Dr. İzge Günal ise yalnız kalmayacaktır. Çünkü kendisine verilen ceza, isnat edilen suç ile orantısızdır, bir güç gösterisidir ve adalet duygusunu rencide etmektedir.

Prof. Dr. İzge Günal'ın hiçbir fikrine katılmayabilirsiniz. Hiçbir davranışını onaylamayabilirsiniz ama onun üniversiteden koparılmasına seyirci kalmak sizin de içinde olduğunuz üniversite yaşamının daha da otoriteriyen olmasına izin vermek demek olacaktır.

"Küçük düşürücü" olan Prof. Dr. İzge Günal'ın toplanan imzaları sunma biçimi değil, üniversitelerin işletme kültürüne ve piyasa değerlerine teslim olmalarıdır. Üniversitenin otoriteriyen zihniyetle yönetilmesidir. 'Küçük düşürücü' olan, bir üniversitenin çalışanlarının ve bu çalışanlarına sahip çıkan öğretim üyelerinin sözlerine kulak asmamasıdır.

Prof. Dr. İzge Günal görevine geri dönmelidir.

Bu Günal'dan çok eşitlikçi, demokratik ve özgür üniversite ideali için gereklidir.



TTB eski Başkanı Prof. Dr. Nusret Fişek anıldı

Yaşamını sağlık hizmetlerinin tüm topluma yaygınlaştırılmasına adanmış TTB eski Başkanı Prof. Dr. Nusret Fişek, ölümünün 16. yıldönümünde anıldı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Nusret Fişek büstü açıldı. TTB Merkez konseyi Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy, "Nusret Fişek, sağlık alanının en büyük devrimcilerinden biriydi" dedi.

Tıp Dünyası - ANKARA - 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesine Dair Yasa'nın mimarlarından, TTB eski Başkanı Prof. Dr. Nusret Fişek ölümünün 16'ncı yıldönümünde Türk Tabipleri Birliği ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı.

Nusret Fişek için, ölüm yıldönümü olan 3 Kasım sabahı mezarı başında ailesi ve hekimlerin katılımıyla bir tören düzenlendi. Törenin ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı girişinde Fişek anısına yapılan büst törenle açıldı. Büst açılışını Rektörlük Binası'nda yapılan anma töreni izledi.

Törende konuşan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

Başkanı Prof. Dr. Zafer Öztekin, "Nusret Fişek'ten ilk dersimi aldıktan sonra halk sağlığı uzmanı olmaya kanaat getirdim. Nusret Hoca halk sağlığını Türkiye'ye sevdiren, aşlayan bir hekimdi" dedi. Fişek'in aynı zamanda iyi bir organizatör olduğunu, aile planlaması kavramını Türkiye'ye yerleştirdiğini ve demografi alanında önemli çalışmalar yaptığını kaydeden Öztekin, "Onun değerlerini sürdürüyoruz, onun ilkelerini genç kuşaklara aktaracağız" diye konuştu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Gençay Gürsoy ise "Nusret Hoca sağlık alanının en büyük devrimcilerinden biriydi. Son derece zor bir görevi üstlendi. Herhalde sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesini ondan başkası başaramazdı"

diye konuştu. Fişek'in mücahadesini sürdüreceklerini vurgulayan Gürsoy, sağlık hizmetlerinin temel yapı taşı olan sağlık ocaklarını kapattırmayacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Nusret Fişek anısına düzenlenen ödül törenine geçildi. Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü'ne Dr. İsmail Hakkı Kurt ile Dr. İsmail Sancak, Nusret Fişek Sağlık Ocağı Ödülü'ne ise Lüleburgaz Evrensekiz Sağlık Ocağı Tıp Eğitimi Dergisi'nin düzenlediği fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere de ödülleri verildi.

Ardından, Prof. Dr. İzzettin Önder'in konuşmacı olduğu "Sağlıkta Dönüşümün Ekonomik Politik Değerlendirmesi" başlıklı konferansa geçildi.



"Vaka başına ödeme"ye Danıştay engeli

Tıp Dünyası - ANKARA - Danıştay, Maliye Bakanlığı'nın, 1 Temmuz'da yayımladığı "Tedavi Yardımları Uygulama Tebliği" içinde yer alan "ayaktan tedaviye vaka başı ücret ödeme" uygulamasını durdurdu.

Tebliğe göre, birinci basamak resmi ve özel sağlık kuruluşlarına başvuran hastalar için (diş ve 112 acil sağlık hizmetleri hariç) farklı tutarda, vaka başına ödemede bulunulması öngörülmüştü. Vaka başına ödeme, resmi sağlık kuruluşlarında 11 YTL, özel sağlık kuruluşlarında ise 13,2 YTL

Danıştay, Maliye Bakanlığı'nın 1 Temmuz'da yayımladığı "Tedavi Yardımları Uygulama Tebliği" içinde yer alan "ayaktan tedaviye vaka başı ücret ödeme" uygulamasını durdurdu

olarak hesaplanmıştı. Hastanın diğer bir sağlık kurumuna sevk edilmesi durumunda ise vaka başına ödeme 5 YTL olarak öngörülmüştü.

Türk Tabipleri Birliği'nin,

Maliye Bakanlığı'na 1 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tedavi Yardımları Uygulama Tebliğinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açtığı davanın ilk aşaması sonuçlandı.

Dava, iki dairenin de görev alanına girdiği için Danıştay 11 ve 5. Dairelerinin ortak heyeti, yürütmenin durdurulması istemini karara bağladı. Ortak heyet, tebliğin yürütmesini durdurdu. Davalı Maliye Bakanlığı karara itiraz etmezse, itirazı Danıştay İdari Dava Daireleri görüşecek.

Kitap...Kitap...Kitap...Kitap...Kitap...

"Ödenmeyecek: İlaç - Çok Perdeli Komedi" çıktı

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği İlaç Danışma Kurulu'nun, Maliye Bakanlığı'nın 12 Eylül 2006 tarihinde yayımladığı ikinci ilaç kısıtlama genelgesine ilişkin olarak hazırladığı rapor kitapçık haline getirildi. Türk Tabipleri Birliği Yayınları tarafından çıkan kitapçık "Ödenmeyecek: İlaç - Çok Perdeli Komedi - Yazar: IMF/AKP/Unakitan" adıyla çıktı. Kitapçık, Maliye Bakanlığı'nın Temmuz ayında ya-



yımladığı ilk ilaç kısıtlama genelgesinin ardından hazırlanan raporun bir devamı niteliğini taşıyor. Kitapçıkta, genelleme ilişkin genel değerlendirilmenin yanı sıra geri ödemesi durdurulan ilaçlar, yeniden geri ödeme kapsamına alınan ilaçlar ve geri ödemesi için bazı düzenlemeler yapılan ilaçlar ayrı ayrı inceleniyor. Kitapçık, konuyla ilgili olarak TTB İlaç Danışma Kurulu'nun tespit ve önerilerini de içeriyor.



Büyük Ödül, Tülüce'nin "Işık Oyunları"na

Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi'nin her yıl düzenlediği Fotoğraf Yarışması sonuçlandı. Dr. Ahmet Remzi Tülüce'nin "Işık Oyunları" adlı fotoğrafı Büyük Ödül'e değer bulundu.

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi'nin (STED) her yıl düzenlediği Fotoğraf Yarışması sonuçlandı. Yarışmaya Kocaeli'nden katılan Dr. Ahmet Remzi Tülüce'nin "Işık Oyunları" adlı fotoğrafı 2006 STED Fotoğraf Yarışması Büyük Ödülü'ne değer bulundu.

TTB STED Fotoğraf Yarışması'nın fotoğraf sanatçısı İbrahim Demirel, fotoğraf sanatçısı Hafize Kaynarca, Dr. Mehmet Beyazova, Dr. Mehmet Özen, Dr. Mehmet Gökağaç ve Özlem Akdağ'dan oluşan Seçici Kurul 13 Ekim 2006 günü TTB Merkez Konseyi binasında toplanarak değerlendirmesini yaptı.

Yarışmaya bu yıl 47 kişi toplam 210 adet fotoğrafla katıldı. Değerlendirme sonucunda 40 fotoğraf sergilenmeye değer bulundu. Sergiye değer bulunan bu 40 fotoğraf içinden, STED'in 2006 yılı kapak resmi olacak 12 fotoğraf seçildi. Bunlar arasında da 6 fotoğraf Büyük Ödül, Başarı Ödülleri ve Jüri Özel Ödülleri'ne değer bulundu.

Ödül dağılımı şöyle:
- **Büyük Ödül:** Ahmet Remzi Tülüce'nin "Işık Oyunları" adlı fotoğrafı
- **Başarı Ödülü:** Nursima Yenice Gündür'ün "Vertigo"



"Vertigo"

adlı fotoğrafı
- **Başarı Ödülü:** İmran Şan'ın "Eve Dönüş" adlı fotoğrafı
- **Başarı Ödülü:** Ali Cansu Bozacı'nın "Ufaklık" adlı fotoğrafı
- **Jüri Özel Ödülü:** Salih Yılmazgül'ün "Zıp Zıp" adlı fotoğrafı
- **Galeri Sanat Yapım Ödülü:** Ali Cansu Bozacı'nın "Doku" adlı fotoğrafı

Fotoğraf Albümü hazırlığı

2001 yılından bu yana gerçekleştirilmekte olan TTB-STED Fotoğraf Yarışmalarının bu yıl altıncısı gerçekleştirilmiş oldu. Fotoğraf sanatı hakkında toplumsal bilinçlenme açısından taşıdığı olumlu katkı, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının bu alandaki başarılarının da gün yüzüne çıkartılmasını amaçlayan yarışma, giderek daha geniş kitlelere ulaşıyor. Bu yıl, bugüne kadar STED Fotoğraf Yarışmasında dereceye giren, sergi ve kapak ödülü alan tüm fotoğrafların bir albüme toplanması da amaçlanıyor.



"Eve Dönüş"



"Doku"



"Zıp Zıp"